



OLAT NIEUWS

CLUBBLAD VAN WSV OLAT • JAARGANG 36 • NUMMER 12 • DEC. 2010



Winterserie Budel



Nieuwe pijlen KNBLO



Op weg naar Compostela



Door de Schotse Hooglanden

OLAT: Ollandse Lange Afstand Tippelaars

Opgericht 23 november 1967 te Sint-Oedenrode
Lid van KNBLO-NL wandelsport-organisatie Nederland
Aangesloten bij: KNAU en NFV (IVV)



ADRESSTICKER

Bij het Wandelen op Dinsdag van 19 oktober was de Dommel onder Den Bosch de rode draad. Dat er bij het organiseren van zo'n tocht nog heel wat komt kijken (en mis kan gaan, of juist niet) leest u in dit nummer.

REDACTIE OLAT NIEUWS

Vormgeving & coördinatie: Mirjam Kies
Wil Jacobs, Rinda Scheltens, Maria Stortelder,
Mirjam Kies en Ad van Asten (teksten)
Noud Wijn (fotografie)
Otto Ahlers (archivering)
Joop Wesseling (bestuursafgevaardigde)



IN DIT NUMMER:

INLEVEREN KOPIJ

t/m 3^e zondag van de maand

Scheidingstraat 50, 5615 KN Eindhoven
olatnieuws@onsneteindhoven.nl
info redactie algemeen: 040 2550 342

ADVERTENTIES

Ad van Asten, a.asten1@chello.nl

WEBSITE

Angélique van Deursen (webmaster)
website@olat.nl
Ad van Asten (coördinatie & PR)
a.asten1@chello.nl of 0499 47 37 67

LEDENADMINISTRATIE & ABONNEMENTEN

Jet vd Bersselaar-Dreesen
De Regent 286, 5611 HW Eindhoven
040 252 4404 of jet.dreesen@gmail.com

VERZENDING

Mariet & Mart Douven, Tjeu van de Kerkhof
Jos van den Bersselaar (coördinatie)
j.f.c.j.vande.Bersselaar@freeler.nl

DRUK

Ton Niëns, Weert

Wandelen op Dinsdag; Rooise wandelingen; Grenzeloze Tocht; Winterserie	2-3
Samenstelling bestuur & commissies OLAT	4
Bij Joop aan tafel <i>opgetekend door Ad van Asten</i>	5
Van de bestuurstafel <i>Ad van Asten</i>	6
Onze jarigen; Ledenadministratie <i>Jet van den Bersselaar</i>	6-7
Geluk en pecht bij WoD-tocht langs de Dommel <i>Joop Reichenfeld</i>	8-9
Foto-impressie Winterserietocht Budel <i>Noud Wijn</i>	10-11
KNBLO-routepijlen: wat ontwerpers ervan vinden <i>Mirjam Kies</i>	12
LPS: clubkampioenschap, tussenstand & agenda <i>Ad van Asten</i>	13
LPS: clubkampioenschap, het jaarprogramma van 2011	14-15
LPS: agenda, uitslagen & nieuws <i>Ad van Asten</i>	16
Camino: eindelijk op weg naar het laatste stempel <i>Peter van de Ven</i>	17-19
Prikbord: gemengd nieuws uit vereniging en wandelwereld <i>Mirjam Kies</i>	20-21
Impressie van de clubreis naar Angleur/Sart-Pouleur <i>Roel van der Wijst</i>	21
Van Land's End naar John O'Groats: de laatste loodjes <i>Piet Jansens</i>	22-27

De redactie verwelkomt alle bijdragen in woord en beeld van OLAT-leden en over OLAT-evenementen. Indien nodig kunnen stukken worden ingekort. Opinies hoeven niet de mening van het OLAT-bestuur te vertolken.

Voor de inhoud van de advertenties in dit clubblad kan door het bestuur van OLAT en de redactie van het OLAT Nieuws geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard. Bezoek ook onze website: www.olat.nl



VOORUITBLIK GRENZELOZE TOCHT

Op onze wandelkalender prijkt sinds jaar en dag de Grenzeloze Tocht. Uitgegroeid tot een vaste traditie tussen Kerst en de jaarwisseling. Een welkome frisse neus na de feestdagen. En altijd even gezellig, mede door de inbreng van onze Belgische zusterclub Milieu 2000. Dit jaar is het alweer de 29^e editie.

Het parkoers tussen de Zwarte Bergen in Luyksgestel en het dorps huis in het Lommelse Heide-Heuvel is ook dit jaar niet aan grote veranderingen onderhevig. Aan Nederlandse zijde doorkruist men tot aan het kanaal Bocholt-Herentals voornamelijk bosgebieden, afgewisseld met stukjes landerijen. Eenmaal op de Blekerheide bevindt men zich al op Belgische bodem. Met schitterende stukjes natuur zoals de Sahara: met zijn zandverstuivingen, meertjes en bossen altijd weer een lust voor het oog. Maar ook de kronkelpaadjes door de verhoogde aarden wal langs het kanaal zijn altijd leuk om te bewandelen.

Behalve natuurlijk de oude grens paal, is ook de gekromde hang-



brug voor voetgangers en fietsers steeds een mooi herkenningspunt op de route, in welke richting je hem ook benadert. Een andere 'vaste waarde' op deze tocht is de grote rust in het stadion van de Lommelse voetbalclub. Vrijwilligers van OLAT en Milieu 2000 zorgen in de grote sportkantine voor de inwendige mens.

Het dorps huis in Heide-Heuvel zal voor velen vanuit Nederland het keerpunt zijn, maar wie dit liever als eindpunt beschouwt kan er op het pendelbusje stappen terug naar Luyksgestel.

Ook dat behoort tot de formule: iedereen kan deze tocht naar believen inrichten. Daarbij is de keuze tussen 'enkele reis' 12

en 15 km. Of bij een retourtje tussen 24, 27 en 30 km. Om verwarring te voorkomen, is in de ene richting door OLAT gepijld met de bekende gele bordjes, terwijl in de tegenovergestelde richting de rode pijlen hangen van Milieu 2000.

Praktische bijzonderheden over deze tocht staan op pagina 5.



WANDELEN OP DINSDAG

Om de 14 dagen vertrekt er op dinsdag om 10 uur 's morgens een groep van gemiddeld 40 wandelaars om met elkaar zo'n 20 km of méér te wandelen in een lekker tempo.

Het startcafé – meestal ergens in Oost-Brabant of het aangrenzende deel van Limburg – is om ± 09:30 uur open en heeft de koffie/thee klaar. Rond lunchtijd eten we ons meegebrachte lunchpakketje onderweg in de natuur op. Meestal doen we daarna het rustcafé aan. Rond 15:30 uur zijn we weer terug bij het vertrekpunt.

Wie zin heeft om mee te doen, hoeft alleen maar op tijd bij het vertrekpunt te zijn, natuurlijk met eten en drinken voor onderweg. Aan- of afmelden hoeft niet. Deelname is voor eigen risico. Behalve de gebruikte consumpties zijn er geen kosten aan de wandeling verbonden. Wel is het gebruikelijk dat iedereen na twee maal meegewandeld te hebben lid wordt van OLAT.

Bij deze wandelingen mogen de honden niet mee. Graag vragen wij uw begrip voor deze keuze.

Informatie:

Piet van der Zande 040 - 2263198 pvdzande@zonnet.nl
Mieke van Boxtel 0411 - 622188 acvanboxtel@home.nl
Truus Kusters 0478 - 541276 h.h.kusters@home.nl

AGENDA

Datum	Route	Startpunt
14 dec	Rondje Heilige Eik	Café De Nachtegaal, 0499-571446 Proosbroekweg 6a, 5688 JH Oirschot
28 dec	<i>NB: geen wandeling</i>	<i>i.v.m. Grenzeloze Tocht</i>

2011

11 jan	Cranehoevetocht	Partycentrum Cranehoeve, 0495-496507 Sint Cornelisplein 2, 6026 RN Gastel
25 jan	Rondje um os Piëldorp	Herberg De Peel, 0478-541629 Jan Poelsweg 6, 5813 BN Ysselsteyn
08 feb	Achter d'n Berg	Restaurant De Vrije Teugel, 0413-263088 Bedafseweg 22, 5406 TM Uden
22 feb	Moerputten	Rest. Paleis Den Bosch, 073-6233300 L. da Vinciplein 6-8, 5223 DR Den Bosch
8 mrt	Carnavals"op"tocht	Huize Providentia, 040-2279408 Albertlaan 19, 6029 PN Sterksel
22 mrt	Landgoed De Utrecht	Hof Cleyn, 013-5092736 Dorpsplein 18-20, 5094 GJ Lage Mierde
5 apr	Het beekdal van de Aa	Kasteel Heeswijk, 0413-292352 Kasteel 4, 5473 VA Heeswijk-Dinther
19 apr	Bruggetjesroute	Café-zaal Schuttershoeve, 0495-533984 Grote Steeg 10, 6006 TE Weert



ROOISE WANDELINGEN

Iedere dinsdag vertrekt er in Sint-Oedenrode een enthousiaste groep wandelaars voor een tocht van circa 7 of 10 km. Iedereen loopt in zijn eigen tempo aan de hand van een routebeschrijving. Gestart wordt – altijd stipt om 10:00 uur – beurtelings vanuit het centrum en de drie kerkdorpen van Sint-Oedenrode.

Er zijn 5 startpunten:

Den Toel	Pastoor Smitsstraat 4, Olland
De Beckart	Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel
't Riethof	Pastoor Teurlingsstraat 30, Boskant
Oud Rooy	Markt 13, Sint-Oedenrode
Vresselse Hut	Vresselseweg 33, Nijnsel

AGENDA

Datum	Startpunt
14 dec	De Beckart
21 dec	Riethof
28 dec	Oud Rooy
2011	
04 jan	Den Toel
11 jan	De Beckart
18 jan	Riethof
22 jan	Oud Rooy
01 feb	Den Toel
08 feb	De Beckart

Deelname is voor OLAT-leden gratis, op vertoon van clubpas. Niet-leden kunnen één keer gratis uitproberen; daarna betalen zij 1 euro per keer. Dit kan contant of via een strippenkaart van 15 euro. Iedereen wandelt mee voor eigen risico.

Informatie:

Betsie van Mil 0413 - 475454
Marinus van Roosmalen 0413 - 475467





GRENZELOZE TOCHT

Dit jaar voor de 19^e keer organiseren OLAT en haar Belgische zusterclub Milieu 2000 uit Lommel weer de GrenzeLoze Tocht. Deze kan in twee richtingen gewandeld worden, waarbij ook nog keuze is uit een kortere en een langere route zodat iedereen zijn eigen afstand kan bepalen. Tussen de Nederlandse en de Belgische startlocatie rijdt bovendien een pendelbusje.

De route voert o.a. door de bossen bij Luyksgestel en het Lommelse natuurgebied de Sahara en wordt al naar gelang de looprichting aangegeven met rode of gele pijlen. Op de startlocaties en onderweg zijn tegen betaling consumpties verkrijgbaar. In het sportstadion van Lommel is een grote rust met horeca- en toiletvoorzieningen. Als herinnering aan de tocht ontvangt u een speciale sticker voor uw wandelboekje.

Datum: dinsdag 28 december 2009

Startplaatsen:

Nederland: Cambiance De Zwarte Bergen
Zwarte Bergendreef 1
5575 XP Luyksgestel

België: Parochiezaal Heide-Heuvel
Heide z/n
3920 Lommel/Heide-Heuvel

Afstanden: 12- 15 - 24 - 27 - 30 km

Starttijden: 8:00 - 11:00 uur 24 - 27 - 30 km
8:00 - 14:00 uur 12 - 15 km

Pendeldienst: met muntjes à € 1,00 per persoon, per rit.

Informatie: OLAT: 073 - 5033322
grens@olat.nl

Milieu 2000: (vanuit Ned.): 0032 - 11541584



WINTERSERIE

De winterserietochten van OLAT gaan altijd zoveel mogelijk over onverharde paden en stille weggetjes. De routes zijn duidelijk uitgepijld en daarnaast krijgt u een routebeschrijving mee waarvan de nummers corresponderen met die op de pijlen.

Verspreid over de routes zijn altijd meerdere wagenrustposten aanwezig, indien mogelijk met toiletvoorziening; op de langere afstanden is ook horeca opgenomen in het parkoers.

Nordic Walkers zijn welkom op alle afstanden.

Startbureau vanaf 07:15 uur geopend voor koffie
vanaf 07:30 uur inschrijven
om 17:00 uur gesloten

Afstanden	Starttijden
30-40 km	08:00-09:00 uur
10-15-20 km	08:00-12:30 uur
60 km	07:00-07:00 uur (alleen in maart)

Inschrijfgeld:	10 km	€ 2,50
	15 km	€ 3,00
	20 km	€ 3,50
	30 km	€ 4,00
	40 km	€ 4,00
	60 km	€ 4,50 (maart)

Bij het inschrijfgeld is de verzorging op de wagenrusten (brood, koffie, thee, bouillon, etc.) inbegrepen.

Korting OLAT-leden € 2,00 op vertoon lidmaatschapskaart.

Korting Bondsleden € 0,50 op vertoon lidmaatschapskaart.

Voor elke startplaats krijgt u een sticker voor uw wandelboekje.

Herinneringen zijn te koop in het startbureau.

Informatie: Joop Wesseling 073 5033322
winter@olat.nl

AGENDA 2010/2011

Zondag 23 jan 2011 Bakel
Gasterij de Bosparel
Nuijeneind 20, 5761 RG Bakel

Zondag 20 feb 2011 Middelbeers
Café de Zwaan,
Hoogdijk 32, 5091 CH Middelbeers

Zondag 20 mrt 2011 Oisterwijk
Herberg van Oisterwijk,
Rosepdreef 4, 5062 TB Oisterwijk





BIJ JOOP AAN TAFEL

Het is de dag na onze winterserietocht vanuit Budel. Op die zondagmorgen werden we wel een beetje verrast door het gebouw waar wij, in het oostelijkste hoekje van Brabant, onze wandelgasten zouden ontvangen. Toch waren onze gedachten niet zozeer bij de tocht zelf, maar meer bij Jos die nu eens niet in alle vroegte in de weer was om samen met Joop de nodige voorbereidingen te treffen. We realiseren ons dan des te meer hoezeer wij elkaar nodig hebben en hoe machteloos we zijn als het even niet mee zit. Wij wensen Jos en Jet alle moed voor de toekomst. Weet dat wij als één grote familie achter jullie zullen staan.

Voor ons breekt de tijd aan dat alles op papier moet worden gezet wat er door het jaar heen is gepresteerd om onze activiteiten te realiseren. De diverse commissies maken de balans op en zullen binnenkort een toelichting geven, en naar wij verwachten ook hun visie voor het nieuwe seizoen. Vorig jaar konden wij dat 'tipje van de sluier' tijdens de jaarvergadering erg waarderen.

Wat betreft de Vierdaagse-verzorging moesten wij nog de puntjes op de 'i' zetten. Daarbij hebben we niet naar anderen gewezen, maar naar onszelf. We mogen niet bij de pakken neerzitten, al is er nog handenvol werk te doen, wil onze verzorgingspost op een prettige, ongehaaste manier functioneren en een oase van rust zijn voor alle Vierdaagselopers. Komend jaar staan we weer paraat met één post per dag. De wandelaars wisten het te waarderen, de vrijwilligers hadden schik in hun werk. Met het team van dit jaar, aangevuld met nieuwe mensen, zullen wij nog voor onze jaarvergadering rond de tafel gaan.

Wij constateren dat het Landelijk Wandelprogramma 2011 ruimschoots informatie biedt over wandelen. Ook de tochtinformatie is toereikend. Wij beseffen dat ruim een jaar vooruitkijken ons weleens parten kan spelen bij de nauwkeurigheid. Daarom is de website www.landelijkwandelprogramma.nl een goede bron om steeds op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen van o.a. locaties en starttijden.

Minder tevreden zijn wij met het katern voor de lange-afstandtochten. Zoals de presentatie nu is, kunnen wij de meerwaarde daarvan niet ontdekken.

Ook in 2011 gaat het OLAT-bestuur zich weer ergens 'op de hei' beraden of wij nog steeds voortvarend genoeg zijn. Voldoen onze evenementen aan de verwachting van onze gasten: de wandelaar. Hebben wij nog voldoende diversiteit in ons aanbod om de wandelaar uit de regio en mogelijk nog verder, naar onze diverse locaties te lokken. Voldoet OLAT op welke manier dan ook aan het imago van een actieve wandelclub, die met haar diensten klaar staat voor haar leden en daarmee ook voor iedere wandelaar. Wij mogen niet wachten tot de feiten ons achterhalen en dus staan wij paraat!

Dit is het laatste clubblad van 2010. Veel wandelnieuws en andere wetenswaardigheden zijn in het afgelopen jaar de revue gepasseerd. Dat gebeurde steeds in een prettig leesbare ambiance waarmee wij zeer ingenomen waren. De meerwaarde van een clubblad ligt in het aanbod van de kopij die u naar de redactie stuurt, waardoor deze in staat is de wandelaar zo breed mogelijk te informeren. De nieuwe redactie werkt zich momenteel in om het stokje van Mirjam over te nemen en zal klaar staan zodra het zover is.

Met deze kennis op zak, hopen wij dat het iedereen gegeven is vol vertrouwen een nieuw jaar binnen te treden.

Iedereen beleeft de eindejaarsfeestjes op een eigen manier, wij hopen dat u ervan geniet. Ter onderbreking kunt u bij ons ook nog volop genieten tijdens de Grenzeloze Tocht op 28 december.

*Tot een volgende keer,
-Het Tafelteam-*

KORT

NIEUWE REDACTIE OLAT NIEUWS TREEDT AAN OP 1 JANUARI

Per eind december a.s. draagt **Mirjam Kies** de coördinatie en vormgeving van OLAT Nieuws over aan het nieuwe redactieteam. Dat wil zeggen dat U na deze uitgave van december nog slechts één editie zult ontvangen die door Mirjam is samengesteld.

Het nieuwe OLAT Nieuws zal in opzet weinig verschillen met het huidige. Het nieuwe team is voornemens een goed product te leveren, of hen dat ook zal lukken ligt verscholen in de toekomst. Het verschil met nu zult u vooral terug zien in het teamwerk. Als bestuur wensen wij het redactieteam daarbij alle succes.

Lineke den Boer zal naar buiten treden met het eindproduct, waarmee zij een grote uitdaging op haar schouders neemt. Het redactieteam, dat bestaat uit **Wil Jacobs**, **Rinda Scheltens** en **Lineke den Boer**, zal proberen u als altijd van actueel en prettig leesbaar wandelnieuws te voorzien.

U kunt hen daarbij steunen door regelmatig verslagen of andere wetenswaardigheden op wandelgebied naar het redactie-adres te sturen. Foto's om een en ander op te fleuren zijn daar onmisbaar bij.

OOK NIEUW REDACTIE-ADRES

Vanaf 1 januari wijzigt ook het e-mail-adres; dat wordt olatnieuws@olat.nl. En voorlopig kunt u de nieuwe redactie per post benaderen op het adres: Lupinelaan 27, 5691 WC Son.

OLAT JAARVERGADERING 2011

Op zaterdag 26 februari 2011 wordt de algemene jaarvergadering van OLAT gehouden. Evenals voorgaande jaren vindt deze plaats in Activiteitscentrum Burghplan, Fabritiuslaan 28, 5645 ES Eindhoven.

Ruim tevoren ontvangen alle leden een uitnodiging met aanvullende informatie.

-Ad van Asten-



VAN DE BESTUURSTAFEL

Accommodaties LPS-activiteiten

Voor 2011 zijn de startlocaties van het Int. Wandelweekend (4 op 5 juni) en de Kempenlandtocht (5 op 6 augustus) definitief vastgelegd. Zaal Dennenoord in Weert biedt weer huisvesting aan ons Wandelweekend, en de Kempenlandtocht start vanuit de kantine van de Kynologenclub. Laatstgenoemde accommodatie biedt voortaan uitsluitend kleine snacks. Voor overige hapjes zijn de deelnemers aan onze tocht en kampeerders aangewezen op de horeca in de naastgelegen sporthal.

Onze wandelwedstrijd op 27 maart 2011 start – evenals dit jaar – op de wielersbaan van WC Pijnenburg. Hier is intussen een nieuwe accommodatie gebouwd, zodat er nu ook douchegelegenheid ter plekke aanwezig is.

Werving individuele leden door Bondsorganisatie

OLAT is van mening dat de intensieve werving van Individuele leden door de bondsorganisatie via het bondsorgaan en de website ten nadele werkt van de toename van leden voor sportverenigingen. Het uitdelen van gratis lidmaatschappen of andere manier van werving via landelijke media, zonder daarbij uitdrukkelijk te wijzen op de mogelijkheid om via een lidmaatschap bij een wandelsportvereniging automatisch het lidmaatschap van de bond te verkrijgen, zien wij als een tekortkoming in de gang van zaken van onze bondsorganisatie.

Milieu 2000 bewandelde het Airbornepad

Een afvaardiging van ongeveer 25 wandelaars van onze Belgische zusterorganisatie Milieu 2000 heeft in de afgelopen maanden het Airbornepad van Lommel naar Arnhem bewandeld, in drie weekendetappes. Om de gang van onze bevrijders 65 jaar geleden te gedenken heeft OLAT destijds het Airbornepad ingericht. Met hun gezamenlijke wandeling op het pad wilde Milieu 2000 haar erkenning tonen voor dit door OLAT getoonde initiatief.

Een delegatie van OLAT was destijds door Milieu 2000 uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de start. OLAT op haar beurt toonde waardering voor de geste van de Belgische wandelsportvereniging door tijdens hun laatste etappe een ontmoeting van beide clubs op locatie te arrangeren in het gebied dat destijds een brug te ver bleek te zijn.

Providentia en OLAT

De deelname van de wandelaars van Providentia aan de Kempische Wandeldagen, afgelopen zomer in Geldrop, krijgt een prettig vervolg. Op uitnodiging van de Stichting Kempenhaege te Heeze zal OLAT in 2012 een van haar winterserietochten van start laten gaan vanuit Huize Providentia in Sterksel. Een heuglijk vooruitzicht, omdat zowel de locatie als de omgeving aantrekkelijk zijn voor onze wandelaars.

Inwandeling voor vrijwilligers Grenzeloze Tocht

Onze jaarlijkse Grenzeloze Tocht wordt voor de 19^e keer georganiseerd. Samen met de Belgische wandelaars doorkruisen wij dan het grensgebied tussen Luuyksgestel en Lommel-Heide.

Voorafgaand aan de tocht vindt op zaterdag 11 december een gezamenlijke verkenning van de route plaats door vrijwilligers van Milieu 2000 en OLAT. Deze inwandeling is bedoeld voor alle vrijwilligers die op de dag zelf betrokken zijn bij de organisatie. Zij krijgen zo de gelegenheid om ook te genieten van het mooie parkoers.

De samenkomst voor het vertrek is gepland om 09:00 uur bij Taverne De Lossing, Lossingsweg 21, 3920 Lommel. Meteen rechtsaf over de brug op de weg tussen Luuyksgestel en Lommel. Wij wandelen daarna op en neer naar De Zwarte Bergen. Onze vrijwilligers zijn van harte welkom.

Namens het bestuur

-Ad van Asten-



ONZE JARIGEN

De volgende personen willen wij feliciteren met hun verjaardag. Wij hopen dat zij deze dag in goede gezondheid kunnen vieren.

DECEMBER

15	Louis Vernie	Maasbracht
15	Ted van Meteren	's-Hertogenbosch
16	Ton de Jong	Boxtel
17	Corry Nijssen-Scheepers	Sint-Oedenrode
17	Carine van Bommel	Heeze
17	Deborah Tromp	Weert
18	Cor Verschuijten	Sint-Oedenrode
18	Jeannie van Rooy	Mariahout
19	Joop Sloos	Aarle-Rixtel
19	Regina Bakker	Eindhoven
19	Annie Stoop	Nuenen
19	Rodney Brugman	Oploo
19	Marij van Gool	Berkel-Enschot
20	Rini Welten	Asten
20	Robin de Jong	Eindhoven
21	Tine Verberne	Helmond
22	Kees Mol	Breda
23	Hein Lenders	Geldrop
24	Janny de Boer	Abcoude
24	Lucienne van Mierlo	Eindhoven
25	Marian van Bavel-Bakx	Oosterhout
25	Lida van Horrik	Heeze
25	Bert Arts	Ravenstein
25	Janny den Braber	Leerdam
26	José van Zon-van Doormaal	Lage Mierde
27	Harrie Rijkers	Gemonde
27	Wil Rovers-Heijms	Sint-Oedenrode
28	Frans Sanders	Eindhoven
28	Maria Peters-Verhagen	Sint-Oedenrode
29	Ellen de Beer	Oisterwijk
29	Jan Houben	Nuenen
29	Elly Borst - Brunsmann	Drunen
29	Stephan Gauer	Olsene-Zulte (B)
29	Marijke Raaijmakers	Heeze
29	Henk Klinkhamer	Helmond
30	Mia Dielesen	Eindhoven
30	Gertrud Oomen	Sint-Oedenrode
30	Fred Fisser	Boxtel
30	Rolf Craanen	Amersfoort
30	Marian van de Heyden	Nijnsel

JANUARI

1	Antoon der Kinderen	Nuenen
2	Fried van Bokhoven	Sint-Oedenrode
2	Tineke van den Bosch	Heeze
3	Willem Steenbakkers	Son
3	Mathias Coenen	Eindhoven
3	Ingrid Tromp	Budel
4	Rien van Liempt	Best
4	Wim Baken	Valkenswaard

4	Rob van Stuivenberg	Breugel
4	Cor Hermsen	Helmond
4	Wil Kivits	Sint-Oedenrode
4	Rik Weverbergh	Diepenbeek (B)
5	Jeu Strucks	Andelst
6	Hettie Verberne	Nuenen
6	Nelleke Konings	Sint-Oedenrode
7	Pauline van Hoeven	Best
7	Rita Denkers	Breugel
8	Henk Vissers	Mill
8	Jan van Hogeloon	Boxtel
8	Henk ten Velde	Barchem
8	Peter Haast	Helmond
8	Marinus van Roosmalen	Sint-Oedenrode
9	Rita Dijkhuizen	Best
9	Gerard Smits	Vlijmen
9	Antoinet Gooren	Hilvarenbeek
9	Rob Keetlaer	Best
11	Peter van Dongen	Tilburg
11	Mieke van Boxtel-vd Westelaken	Haaren
11	Anita Pauw	Heeze
11	Gerrit van Baal	Eindhoven
12	Ruud Kohlen	Someren
12	Maria vd Hoogenhoff-van Vijfeyken	Helmond
12	Theo Beelen	Weert
14	Dirk Belder	Veldhoven
14	Marietje Ooyen-van Lierop	Sint-Oedenrode
14	Henk van den Boomen	Beek en Donk
14	Wil Botman	Rijsbergen
15	Liesbeth Bekkers	Sint-Oedenrode
15	Aad Huisman	Wassenaar
16	Regina Martens-de Kok	Rijsbergen
16	Koos van der Maden	Wijchen



ZIEKENBOEG

Vorige maand berichtten we over de herenoperatie die onze penningmeester **Jos van den Bersselaar** op 22 oktober heeft ondergaan in Tilburg. Die is goed verlopen, maar ook bleek dat er de komende maanden nog een serie nabehandelingen nodig zijn, met daartussen telkens een korte rustperiode.

Toen dit blad naar de drukker ging had Jos net zijn eerste behandelweek achter de rug. **Jet** meldt dat Jos die gelukkig goed heeft doorstaan.

We wensen Jos & Jet de komende tijd heel veel sterkte. En wie hen een opbeurend kaartje wil sturen vindt het adres in ons colofon op pagina 4.

Op een presenteerblaadje

Ze mogen elkaar graag een beetje plagen, OLAT-lid **Henk Vink** en **Bertus van Ginkel**, voorzitter van de stichting Euraudax Nederland, lid van RWV en net als Henk een liefhebber van de langere afstanden. Op onze laatste winterserietocht werd de aanleiding voor plagerij op een presenteerblaadje aangereikt, want door een fout in



de routebeschrijving ontbrak de tweede wagenrust. De betreffende materiaalwagen doolde eindeloos rond maar keerde tenslotte onverrichterzake terug. „Henk heeft dat de rest van de tocht moeten horen”, aldus Bertus, die zich hier heel vrolijk over maakte. Overigens vind hij OLAT een prima club waar hij graag komt wandelen.

Wellicht door het ontbreken van die wagenrust, ontstond er later bij de horecarust in de parochiezaal van Grote Heide een ware toeloop op de broodjes. De aanwezige vrijwilligers konden het amper aan en Henk Vink sprong meteen in. „Hij zou zó de vijftien broden voor een winterserietocht kunnen beleggen. De ervaring heeft hij duidelijk in huis”, oordeelt Bertus, die ons hiervan het onomstotelijke bewijs toestuurde.



LEDENADMINISTRATIE

Jet van den Bersselaar-Dreesen

De Regent 286, 5611 HW Eindhoven
040 - 2524404
jet.dreesen@gmail.com

Alle wijzigingen rechtstreeks doorgeven aan de ledenadministratie. Mocht u bezwaren hebben tegen een aspirant-lid, dan verzoeken wij u dat binnen 14 dagen na het verschijnen van het verenigingsorgaan met argumenten te melden bij het secretariaat. Het lidmaatschap gaat pas in als de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Om in aanmerking te komen voor korting op het inschrijfgeld bij OLAT-tochten is het noodzakelijk uw lidmaatschapskaart te tonen bij de inschrijving.

NIEUW ADRES:

Dhr. Roy Beeby,
Biesterweg 46, 5615 AJ Eindhoven
Mevr. Alice van Dyk,
New Yorkdreef 21, 3564 KE Utrecht

LIDMAATSCHAP OPGEZEGD

PER 31-12-10:

Mevr. Christine Wijn, Someren
Dhr. & mevr. Jan & Bertha v. Gemert-de Greef
Dhr. Christ de Louw, Boxtel
Dhr. Guus Hehenkamp, Haaren

Mevr. Keute-van Weert, Eindhoven

Dhr. & mevr. Cor & José vd Linden-vd Coer

Mevr. Coby van den Brink, Nijkerk

Mevr. Gerrie Griffioen, Schijndel

Dhr. Hein Dirckx, Bladel

Mevr. Marianne van Oorschot, Schijndel

Mevr. Ingrid van Boxtel, Uden

Dhr. Will van den Brink, Oss

Mevr. Carmen Mulders, Eindhoven

Dhr. Theo Klanke, Vlissingen

Dhr. Paul Koks, 's-Gravenhage

Dhr. Frans Joosen, Best

Dhr. Piet van Dongen, Eindhoven

Dhr. Bernard Oude Nijhuis, Vlijmen

Mevr. Gerda Timmermans, Best

Dhr. Jo Vugts, Haaren

Mevr. Netty Leijtens, Sint-Oedenrode

Mej. Louise Gutteling, Melissant

Mevr. Jozé Daamen, Eindhoven

Mevr. Wilma Pijpers, Tilburg

Dhr. & mevr. Van der Sanden, Boxtel

Dhr. Wim van de Kerkhof, Leende

Mevr. Antoinet Onderstein, Nuland

Mevr. Leny Hendriks, Berkel en Rodenrijs

Mevr. Ger Verhagen, Reusel

Dhr. Dré van Logten, Helvoirt

Dhr. Frits Eckenhaussen, Broek in Waterland

AANGEMELD ALS LID:

Dhr. Toine van Os, Veghel

Wat ging er mis en wat kwam er toch nog goed?

Een wandeling organiseren voor de dinsdaggroep: wat kan er allemaal mis gaan, of op het laatste moment toch nog goed komen?

GESLOTEN

Het begint al goed. Restaurant Paleis Den Bosch aan het Leonardo da Vinci-plein, de startplek voor dinsdag 19 oktober, bestaat niet meer. Die tip kreeg ik van Ria, die net oma is geworden.

Een paar dagen voor de tocht vraag ik of de burens, 'Toemaat, eten en drinken' (die eigenlijk pas om elf uur open gaan, omdat ze tot 's avonds laat werken) voor onze groep om half tien open willen zijn. Voor één keer wil ze wel een uitzondering maken voor zo'n 40 à 50 dinsdagwandelaars.

Als wij bij het café arriveren, is het nog redelijk rustig, er komen nog wat mensen binnendruppelen, maar het blijft bij 25 mensen, een tegenvaller voor de uitbater. Uiteindelijk blijken er nog een stuk of vijftien vast te zitten in een stoptrein en een intercity; de reden horen we later die dag.

NAT

Regen stort neer als ik 19 oktober mijn ogen open doe. Als ik kan kiezen, dan zou ik een droge dag nemen om te wandelen. Ik kan namelijk mijn eigen tijd indelen en hoef me niet per se nat te laten regenen.

Maar vandaag ben ik degene die de wandeling verzorgt en dus voorop zal lopen. Dus staan Onne en ik in een regenbui te wachten op de bus, die ons bij station 's-Hertogenbosch brengt. Als we starten, is het gelukkig droog en eigenlijk prima wandelweer.



BESCHUIT

Bart heeft voor een appelpauze ergens op de route een krat appels gedropt en gaat met de trein weer terug naar 's-Hertogenbosch. Helaas is er een treinvertraging, zoals eerder gemeld. Een uur later zal hij vertrekken en in Vught uitstappen. Hij loopt naar de Bossche Broek, waar hij de route op-pikt.

Bij Halder heb ik afgesproken met Ria van Gestel. Als verrassing trakteert de kersverse oma op beschuit met muisjes (foto onder). Zo'n 20 km meewandelen gaat niet meer zo goed, maar voor een traktatie draait Ria haar hand niet om. Bart kan nog net een beschuitje meeten.

ZADELPIJN

De route heb ik deels op de computer verzonnen, dit is wel handig voor de juiste afstand. Door een zere rug (deze zomer), zeer drukke andere bezighe-

den (o.a. de Bossche 100 organisatie) en een vakantie in Engeland, heb ik het beschrijven van de route uitgesteld tot de donderdag voor vertrek.

Het lijkt me wel sneller om de fiets mee te nemen, maar door de hobbelige graspaden die ik zoveel mogelijk uitkies en het weinige fietsen, heb ik de volgende dag veel last van zadelpijn. Wel hou ik er een prachtige route aan over, ik ontdek zowaar nog een paar nieuwe paadjes. De lunchpauze is ook snel geregeld in een lunchgalerie in Sint Michielsgestel. Tijdens de pauze regel ik meteen een expositie.

NAKOMERS

Voor de zekerheid heb ik de contactpersonen van de dinsdaggroep de routebeschrijving gemaïld en ik laat er een achter in het café, voor de laatkomers. Dit was niet voor niets, dit keer waren er zo'n vijftien deelnemers te laat aan de start, die in twee groepen in 's-Her-



togenbosch aankwamen. Die kunnen toch nog aan de wandeling langs de Dommel beginnen.

UITGELEIDE

Bij het tweede punt van de routebeschrijving gaat het al 'mis'. Er zijn werkzaamheden bij het stationstunnel-tje, dus keren we weer terug naar het café en nemen de traverse dwars door het drukke station.

Ben Duin, die nog zijn auto moest parkeren, kan op de roltrap zo aansluiten en mist dus niets. We worden nog uitgeleide gedaan door onze vice-voorzitter. Hij bedient zelfs het pontje (de Moerasdraak) voor ons, wat een service. Maximaal tien personen mogen op het pontje, maar uit ervaring weet ik dat er minstens twintig op kunnen. Een schoolklas vaart ons tegemoet en de wandelgroep (in twee groepjes) gaat de andere kant op: de Bossche Broek in.

SOEPPAUZE

Als we de lunchgalerie binnenstappen (buiten hebben ze voor de zekerheid nog een grote partytent laten staan, voor onze grote groep) barst er net weer een bui los. Beter had ik het niet kunnen plannen. Dat vond de groep die nog moest aankomen niet, zij kregen die bui boven op hun kop.

De pauze laten we iets langer duren, zodat zij ook kunnen genieten van tomaten- of courgettesoep en Bossche bol. We horen meteen het hele verhaal, waarom die trein stilstond.

GETUIGE

Sjef van Gestel, die afgelopen week nog gedotterd is (hij had last van zijn hart), is vandaag ook weer van de partij. Drie dagen eerder ving ik iets op bij de eerste wagenrust van de winterserie, waar ik met Esther en Aad de mensen van koffie, thee, chocomel, bouillon en boterhammen voorzag. Hij liep samen met zijn kleindochter. Aan de dokter vroeg Sjef: kan ik wel weer wandelen? Ja hoor, dat was geen probleem. Hij vertelt er niet bij dat hij meteen 20 km gaat lopen.

Dat de trein stil stond heeft ook met Sjef te maken, begreep ik. Er was een incident in de coupé, een man valt vrouwen lastig. Sjef bemoeit zich ermee, door de man aan te spreken. Uiteindelijk komt de spoorwegpolitie erbij en moet er zelfs een getuigenverklaring worden afgelegd. Kortom: een hoop vertraging.



UIT HET HOOFD

In de haast alles te regelen, vergeet ik 's ochtends mijn gps waar ik de route in heb opgeslagen, maar gelukkig weet ik die wel uit mijn hoofd. Volgens het programma is het ook niet zo moeilijk: langs de Dommel, dus veel kan er niet mis gaan. Het is bijna saai. Ter afwisseling delen Onne en ik zuurtjes uit.

Verderop is dus de appelpauze. Onne en Bart lopen vooruit, om te checken of water in de Dommel niet te hoog staat. We gaan via een duiker onder de snelweg door, langs de rivier. Het maïsveld waar we op uitkomen is gemaaid, dus we kunnen er zonder problemen langs/door lopen.

SPEECH

Bijna op het einde van de tocht krijgen we een speech door Mieke van Boxtel, op het laatste stukje groen langs de Dommel, voor we de bebouwde kom van Boxtel in gaan. De routemakers krijgen applaus, ook Onne wordt bedankt, hij vraagt zich af waarvoor, hij liep alleen maar mee (voor de gezelligheid).

In Boxtel scheiden de wegen van vele wandelaars; sommigen moeten nog een kaartje kopen om de trein terug naar 's-Hertogenbosch te nemen. Velen gaan met de trein terug naar het zuiden en sommigen nemen de aldaar geparkeerde auto naar huis.

-Joop Reichenfeld-

Foto's Joop Reichenfeld & Liesbeth Bekers

PS:

Dit was voorlopig mijn laatste WoD-tocht. Door een opleiding kruidengeneeskunde op dinsdagmorgen te Haaren zal ik bijna niet meer meewandelen Alleen in de schoolvakanties kan ik voor een route zorgen.

GEZIEN

MET HELLA NAAR COMPOSTELA

Na Oktober Woonmaand, is november gebombardeerd tot Maand van de Spiritualiteit, en dus wijdde KRO-presentator **Hella van der Wijst** 4 uitzendingen aan de pelgrimage naar Compostela. Ze nam 4 BN'ers enkele dagen op sleeptouw op steeds een ander stukje van de Camino en ondervroeg hen indringend over hun levensvisie. Het leverde een serie bijzondere programma's op, die via allerlei websites nog bekeken kunnen worden. Een aanrader!

De eerste wandelgezel was cabaretier **Javier Guzman**, zelf half Spaans van afkomst. Iemand die een heftige jeugd beleefde en voortdurend over zichzelf aan het piekeren is. Het lukt hem maar niet om rust te vinden. „Waarom zit ik mezelf zo in de weg, en kan ik niet gewoon genieten“, is zijn antwoord op Hella's opdracht om een vraag te bedenken die hij zichzelf broodnodig moet stellen.

Niet alleen voor Javier is het slapen in een zaal vol stapelbedden en geroezemoes iets afschrikwekkends; ook zangeres **Wende Snijders** (derde aflevering) heeft er moeite mee. Maar de gastvrijheid en barmhartigheid die je op de Camino ontmoet vindt ze weer heel mooi, vertelt ze in de derde uitzending. Wende zoekt in haar leven juist helemaal geen rust, en krijgt van deze wandeltocht extra energie en inspiratie. Op verzoek van Hella barst ze onderweg uit in een prachtig lied.

Hekkenluiter **Hans Kazàn** hoopt dat de wandeling goed is voor zijn hartkwaal; elke sportiviteit is hem vreemd. Van Wende kreeg hij een videoboodschap over wat iemands dromen om zeep helpt: tijdgebrek, vasthouden aan zekerheden en het loslaten van fantasie. Met de laatste twee is Kazàn het eens. Fantasie is en blijft voor hem een onuitputtelijke bron van vreugde. De grootste cynicus in deze serie was natuurlijk bioloog **Midas Dekkers**. In aflevering twee vergelijkt hij de Compostelagangers met mieren. „De Camino lijkt wel een mierenstraat. Mieren lopen ook altijd achter elkaar aan, dat komt doordat ze een geurspoor achterlaten dat andere mieren klakkeloos volgen. Zo komen er meer en meer.“



Heerlijke winterserietocht over de grens bij Budel



Een startlokaal met uitzicht op een zwembad, dat was nieuw op de OLAT winterserietocht van november. Maar wie dacht bij terugkeer een frisse duik te nemen kwam toch bedrogen uit, want toen was het bad alweer dicht.

De vroege starters hebben nog lang last gehad van een hardnekkige mist, maar fijn wandelweer was het wel, zeker toen de zon er af en toe door begon te komen.

Onderweg viel er volop te genieten van de landelijke rust en het natuurschoon. Op cultuurhistorisch vlak sprak het Belgische landgoed Beverbeek wellicht het meeste tot de verbeelding van de honderden wandelaars die zich aan de inschrijftafel meldden. Maar eigenlijk was het overal fijn toeven. Een verdiende pluim dus weer voor onze routebouwers.





Qua grensoverschrijdende bewegingen nam de tocht vanuit Budel alvast een voor-schotje op wat ons eind december nog te wachten staat. Restanten van die grens wa-ren in meerdere hoedanigheden zichtbaar, als douanepaal maar ook als monument uit de Eerste Wereldoorlog, toen de door Duitsland bezette Belgen hermetisch van hun noorderburen waren afgesloten door een elektrisch hekwerk.



FOTO's: Noud Wijn en Frans vd Boom

KNBLO routepijlen: wat ontwerpers ervan vinden

Eind oktober vond in Eindhoven de Dutch Design Week plaats. In diezelfde week viel toevallig het Wandelsport Magazine van de KNBLO op de mat. Met daarin een fotootje van de nieuwe routepijlen die onze bond heeft bedacht voor de aangesloten verenigingen. De Limburgse wandelvereniging 'De Lèren Tram' gebruikt ze al, en is er blij mee.

Nu was ik persoonlijk wel benieuwd hoe professionele ontwerpers oordelen over deze routepijl. Zouden ze goeie zin krijgen van dit ontwerp? Vonden ze dat het kwaliteit uitstraalde? En aangezien ik toch al van plan was om de DDW te bezoeken, knipte ik het fotootje uit, plakte het op een vel papier en schreef daarnaast drie mogelijkheden om een turfje bij te zetten: (1) 'Een aanwinst!'; (2) 'Mwah...' en (3) 'Ernstig geval van visuele vervuiling'.

Nooit van gehoord

Korter en simpeler kan een enquête niet zijn. En dat was maar goed ook, want vanwege de enorme drukte op het designfestival was er geen uitgebreide gelegenheid om vragen te stellen over zoiets banaals als een routepijl. Het gros van de dames en heren ontwerpers had er trouwens nog nooit van gehoord! Voor hen ging er een hele (wandel)wereld open.

Ik deed mijn uiterste best om met een neutraal gezicht uit te leggen waar zo'n routepijl in het algemeen voor dient. En ook wat de KNBLO heeft bevoegen om hun pijlen te voorzien van het eigen logo plus 'iets' wat de wandelvereniging er zelf op mag zetten: een beeldmerk van de eigen club, of van een sponsor bijvoorbeeld.

Blijkbaar ging die neutraliteit me goed af, want degenen die voor optie 3 kozen, begonnen niet zelden met een voorzichtig „Ik wil je niet voor het hoofd stoten hoor, maar...”, waarna ze uitlegden wat er volgens hun niet deugde aan die pijl. Meestal reageerden ze opgelucht als ik zei dat ik er stiekum precies hetzelfde over dacht.

Rommelig

Hoewel de statistische betrouwbaarheid van mijn onderzoekje natuurlijk ver te zoeken is, kunnen er toch wat voorzichtige conclusies getrokken worden. De belangrijkste is wel, dat echt helemaal niemand enthousiast werd van wat er op het fotootje te zien was. Van de 33 ondervraagden plaatsten



er 16 een turfje bij 'Mwah...' en 17 bij 'Ernstig geval van visuele vervuiling'. Optie 1 kreeg niet één turfje. Dat geeft te denken.

'Rommelig' was een veel gehoorde kwalificatie. Ook meer dan eens gehoord: de profileringsdrang van de KNBLO gaat ten koste van de herkenbaarheid van de organiserende club. Dat sloeg vooral op de logo's, die door diverse ontwerpers bovendien veel te groot bevonden werden in verhouding tot het geheel. „Dat zou ik liever in een hoek of in de onderrand verwerken”, zei iemand die het KNBLO-logo sowieso te ingewikkeld vond.

„In een stedelijke omgeving gaat het nog, daar heb je overal reclame. Maar om zoiets tegen te komen in een bos: vreselijk!”, gruwelde een ander. „Het straalt voor mij niet de sfeer uit van een wandeling”, oordeelde nummer drie. „Dit lijkt me meer iets voor aannemers die op een bouwterrein de weg moeten weten.”

Storend

Die indruk werd dan nog versterkt door de nogal goedkope uitstraling van het plastic, dat door niemand mooi gevonden werd. Verder vonden veel ontwerpers het bijzonder storend dat als de pijl rechtdoor wijst (of eigenlijk naar boven, zoals op de foto), de logo's dan

een kwartslag gedraaid zijn – en bij linksaf staat alles natuurlijk helemaal op z'n kop. Ook dat draagt bij aan de rommelige aanblik.

„Jammer dat ze het niet meteen goed hebben laten ontwerpen”, merkte een respondent op. Een iets mildere kijk hadden sommigen als ze hoorden dat zulke routepijlen dezelfde avond weer verwijderd worden.

Was er dan niks positiefs te melden? Toch wel: de oranje rand viel in goede aarde omdat die van veraf opvalt. „Maar een fluorescerende kleur zou nog beter zijn”, vond een van de ondervraagden. De inkepingen voor de kantoorelastieken vielen iedereen meteen op: 'Waar is dat voor? Oh, handig'. Dat het een bestaand systeem is maakte niet uit.

Praktische nadelen

Deze enquête bood geen ruimte voor het systeem dat bij OLAT al sinds jaar en dag wordt gehanteerd: genummerde bordjes die corresponderen met de nummers in de routebeschrijving. Op de KNBLO-pijlen is daar zo te zien geen plek voor ingeruimd. Bovendien hoeven onze vertrouwde gele bordjes niet verdraaid te worden in geval van richtingverandering (al gebeurt dat in een enkel geval wel). De pijlen staan er immers op gedrukt.

Nog een praktisch nadeel van de KNBLO-pijl is, dat je eigenlijk nooit weet of-ie wel goed hangt. Juist door zijn vorm wordt het voor kwaadwilligen wel heel gemakkelijk om wandelaars de verkeerde richting in te sturen: je hoeft 'm alleen maar een slagje te verdraaien. Als dat met een OLAT-bordje gebeurt, weet je tenminste altijd nog dat je moest afslaan, want dat staat erop.

Toen ik thuis kwam van mijn 'designmissie' dacht ik: de routebordjes van OLAT verdienen vast ook geen schoonheidsprijs, maar ze zijn wel stukken beter dan die in elkaar geflanste pijlen van de wandelbond.

Overigens was de enige DDW-exposant die regelmatig wandelt, tevens de enige die zich wenste te onthouden van een oordeel. Hij ergerde zich toch al blauw aan alle bordjes en pijlen en heeft ook niks met georganiseerde tochten.

-MK-



LPS - CLUBKAMPIOENSCHAP

Tussenstand per 17 november 2010

1	Wim van Cappelle	14885	26	35	Jan Asselberghs	3720	7		Marco v Heel	1200	2	
2	Martien v Achterberg	14115	26	36	Roel van der Wijst	3720	11	74	Jan vd Hurk	1195	2	
3	Jan Dinnissen	12975	26	37	Bernard Oude Nijhuis	3620	9	75	Cor Hermsen	1145	2	
4	Hans Pranger	12450	27	38	Rolf Craanen	3615	10	76	15	Lies Wesseling	1070	3
5	1 Hanny Klumpkens	12040	26	39	Rob van Stuivenberg	3540	8			Theo Martens	1070	3
6	Ernst Westerhoff	10725	22	40	Rino Hamelink	3520	8	78		Wim van Gemert	940	2
7	Mart Douven	10090	23	41	7 Riet Emans	3500	7	79		Paul Koks	920	3
8	Gerrit Arfman	9630	21	42	Boetje Huliselan	3495	6	80		Erik Dikken	855	2
9	Hugo Prinsen	7730	17	43	Rik Weverbergh	3135	7		16	Isis la Croix	855	2
10	Wilko v Nieuwenhuizen	7685	15	44	Frits Mennen	3030	6	82	17	Marie-Paule Vandenaabeele	820	1
11	Koos van der Maden	7040	18	45	Claude Herman	2890	5	83		Michel v Krimpen	760	2
12	Ton Seetsen	6815	18	46	Cees Gutteling	2870	7	84		Jan Vogelsangs	750	1
13	Ton de Jong	6735	14	47	Klaas Bakker	2540	7	85	18	Annie Beekmans	720	2
14	Pieter Boots	6570	17	48	8 Mariette de Zeeuw	2160	6		18	Jolanda Meeuwssen	720	2
15	Marcelino Sobczak	6530	7	49	Bert Timmermans	2125	4		18	Anneriet Janssen	720	2
16	Joop Smies	6165	17	50	Co Tops	2100	5		18	Mirelle vd Oetelaar	720	2
17	Henk Vink	5870	16	51	9 Tiny van Alphen	2050	5		18	Monique Barten	720	2
18	Peter van den Brink	5640	13	52	10 Ineke Pijnenburg	2005	6			Jan van de Sande	720	2
19	2 Coby Visser	5620	15	53	Peter Rijkers	1880	5			Richard Klein Bennink	720	2
20	Nico van Hassel	5490	14	54	Paul Canters	1835	3			Theo Gijzen	720	2
21	Eric-jan van Oorschot	4830	10	55	Evert v Ampting	1800	5			Jannet v Kleeff	720	2
22	3 Anita Pepers	4825	14	56	Theo Klanke	1790	4	94	24	Jet vd Bersselaar	710	2
23	4 Rinda Scheltens	4735	11	57	Gerrit van Haandel	1655	3			Ger Naber	710	2
24	Rini Welten	4680	13	58	Servee Derks	1640	2		24	Maria vd Berg	710	2
25	Huub Raijmakers	4645	9	59	11 Jo van Heugten	1560	4	97	26	Mariet Douven	660	2
	5 Connie Raijmakers	4645	9	60	Wim vd Wittenboer	1530	4	98		Frank Geubbels	610	1
27	Frank Marchand	4605	11	61	12 Anja van Kempen	1460	4	99	27	Jeannette v Boerdonk	580	1
28	Gerard Meeuws	4570	12	62	Dennis van Reeden	1450	3			Kees Punselie	580	1
29	Dirk Donders	4359	11	63	Adri vd Graaff	1440	4	101		Frances Rouppe vd Voort	550	2
30	6 Nicole Nacken	4335	10	64	Bart Lutke Schipholt	1430	2			Adrie Toonen	550	2
31	Jelte van der Zee	4310	11	65	13 Henny van de Haring	1370	4	103	28	Sjan v Roosmalen	535	1
32	Cor vd Heijden	4255	8	66	Jan van Boerdonk	1330	3	104	29	Carry Ombelet	395	5
33	Hans van Heeswijk	4120	10	68	14 Ria Bens	1320	4	105		Ted Liebrechts	385	1
34	Rob Keetlaer	3950	10	69	Ad Verbakel	1305	3	106		Jo van den Akker	360	1
				70	Henri Floor	1220	4			Wim Baken	360	1
				71	Sjef Koolen	1215	3			Henk Klinkhamer	360	1
				72	Willy Timmermans	1200	3			Fred Fisser	360	1
										Jos Raaijmakers	360	1
										Rinus Ars	360	1
										Dirk Belder	360	1
										Gerrit Legierse	360	1
										Bram Stelling	360	1
										Theo Tromp	360	1
										Arie Evegroen	360	1
										30 Caroline Dinnissen-Vernie	360	1
										Peter vd Ven	360	1
										Louis Vernie	360	1
										Hans van Grol	360	1
										30 Riekie Arfman-v.Gameren	360	1
										30 Janny den Braber	360	1
										123 Paul Röhner	350	1
										33 Jeanne v Roosmalen	350	1
										Ton van Dijk	350	1
										33 Rian Lacet	350	1
										33 Ans vd Oetelaar	350	1
										128 Ben Duin	340	1
										129 Onne vd Kraan	225	1
										130 Antoon Asveld	100	1
										131 36 Mirjam Kies	65	1

LET OP: Deelnemers aan onze clubcompetitie melden zich –bij voorkeur binnen 2 dagen na de tocht – bij **Ad van Asten**: tel. 0499-473767 of per mail: a.asten1@chello.nl



De wisselbeker van 2010 lijkt Wim van Cappelle al niet meer te kunnen ontgaan. Hanny Klumpkens is al honderd procent zeker van haar eerste plek bij de dames.

FOTO'S De LAT



PROGRAMMA OLAT CLUBKAMPIOENSCHAP 2011

dag & datum	organisatie	startplaats	categorie & info	afstand	starttijd	punten/bonus
2010						
DECEMBER						
zo 19	De LAT	1098 NG Amsterdam	Prestatietocht De LAT <i>rondeparkoers van 2500 m</i>	20 km	12:00 u stipt	schema/100
2011						
JANUARI						
zo 09	RWV	3062 CJ Rotterdam	Prestatie / wedstrijd RWV <i>tijdslimiet 1u:30 op de 10 km</i>	5 & 10 km	11:00 u	schema/100
zo 23	De LAT	1098 NG Amsterdam	Prestatietocht De LAT <i>rondeparkoers van 2500 m</i>	25 km	12:00 u stipt	schema/100
vr/za 28>29	B-100	5223 KT 's-Hertogenbosch	De Bossche 100 VOLGEBOEKT	100-110 km	22:00 u	430-460/150
FEBRUARI						
zo 6	RWV	3062 CJ Rotterdam	Prestatie / wedstrijd RWV <i>tijdslimiet 1u:30 op de 10 km</i>	5 & 10 km	11:00 u	schema/100
zo 13	De LAT	1098 NG Amsterdam	Prestatietocht De LAT <i>rondeparkoers van 2500 m</i>	30 km	12:00 u stipt	schema/100
vr/za 18>19	LWOG	7101 HV Winterswijk	Kennedymars, lijntocht <i>eerste 40 km ook in groep, tempo 6 km/u</i>	80 km	23:00 u	360
MAART						
zo 6	RWV	3062 CJ Rotterdam	Prestatie/wedstrijd RWV <i>tijdslimiet 1u:30 op de 10 km</i>	5 & 10 km	11:00 u	schema/100
za/zo 12>13	Zuidwesthoek	4707 RA Roosendaal	Nachtmars	110 km	16:00 u	460
za/zo 12>13	Zuidwesthoek	4651 KS Steenbergse	Kennedymars	80 km	19:30 u	360
zo 20	OLAT	5062 TB Oosterwijk	LA Winterserietocht	60 km	07:00 u	350
zo 27	OLAT	5045 ZZ Tilburg	Wedstrijd/Prestatietocht <i>op KNAU rondeparkoers van ca. 2000 m</i>	50 km 30 km 20 km 10 km 5 km	10:30 u 11:30 u 13:30 u 13:30 u 14:30 u	schema/500 schema/300 schema/200 schema/100 schema/50
APRIL						
za 2	Amicitia e.a.	5433 NG Katwijk/Cuijk	De 65 Land van Cuijk	65 km	05:00 u	300
za 9	De LAT	1901 NN Castricum	Bos-Duin-Strandtocht <i>Duinkaart verplicht!</i>	60 km	07:00 u	250
za/zo 16>17	HvBrabant	5175 BZ Loon op Zand	Nacht van Loon <i>LDW bij >105 km</i>	>95 km 50 EM	21:00 u 21:00 u	400/schema >95 km 360/schema <14 u
za/zo 16>17	Euraudax	2024 AV Haarlem	Kennedymars Bollenstreek <i>groepswandeling, 6 km/u</i>	80 km	16:00 u	360
za 23	KMS	6131 AG Sittard	Kennedy Mars Sittard <i>wedstrijdkl. 80 km binnen 12 uur</i>	80 km	05:00 u	360/schema
vr/za 29>30	WIK/RWV	3319 ET Dordrecht	Kennedymars <i>tijdslimiet 18 uur</i>	80 km	23:00 u	360
za/zo 30>01	NOAD	6351 GK Bocholtz	Mergellandroute	135 km	11:00 u	550
MEI						
vr/za 06>07	De LAT	1213 NZ Hilversum	Kennedymars	80 km	22:00 u	360
za/zo 07>08	Markt	4901 EC Oosterhout	80 van Oosterhout	80 km	21:00 u	360
vr/za 13>14	St: KME	4871 CD Etten-Leur	Kennedymars	80 km	24:00 u	360
za/zo 21>22	Fietsdorp	5066 EE Moergestel	De 80 van Oosterwijk	80 km	20:00 u	360
za/zo 28>29	Vrolijke Tipp.	4624 JH B. op Zoom	Kennedynachttocht	80-75 km	24:00 u	360-350

dag & datum	organisatie	startplaats	categorie & info	afstand	starttijd	punten/bonus
JUNI						
vr/za 03>04	TIGO	8332 CZ Steenwijk	Kennedymars / Nachttocht	80-60 km	22:00 u	360-250
za/zo 4>05	OLAT	6006 SV Weert	Int: wandelevenement ook KV en Honderdman	100 EM-24 u 24 uur: 120-144 km 100 km 50 EM 50 km dag 50 km nacht	12:00 u 18:00 u 20:00 u 12:00 u 00:00 u	schema/500 450 schema/400 schema/360 schema/300 schema/300
za/zo 11>12	w.s.v. KM	1781 DE Den Helder	Kennedymars N-H-N	80 km	22:00 u	360
vr/za 17>18	KM Rijsbergen	4891 CK Rijsbergen	Kennedymars	80 km	22:00 u	360
za/zo 18>19	Veldlopers	6271 BG Gulpen	De Nacht van Gulpen	70 km	22:30 u	350/100
za/zo 18>19	De LAT	1032 AN A'dam-Noord	Amsterdam-Leeuwarden	150 km	10:30 u	600
zo 19	De LAT	1779 AA Den Oever	Den Oever-Leeuwarden	70 km	01:00 u	275
za 25	w.s.v. 't Zand	4351 NH Zanddyk	Mars rond het Veerse meer	60 km	08:00 u	250
zo 26	DWS	5851 AS Afferden	Bos- en Heidetocht	60 km	06:00 u	25
JULI						
za/zo 02>03	w.s.v. JOEK	5711 EK Someren	KMS Someren JOEK	80 km	22:00 u	360/schema
AUGUSTUS						
vr/za 05 > 06	OLAT	5667 AH Geldrop	OLAT Kempenlandtocht	110 km 80 km	20:00 u 23:00 u	460/250 360/250
za 20	Jong Ambon	4142 VA Leerdam	Palmentocht	60 km	05:30-07:00	250
za/zo 20>21	KMM	5962 AK Melderslo	Kennedymars	80 km	22:10 u	360/schema <14 u
vr/za 26>27	Omloop	3257 BC Ooltgensplaat	Omloop Goeree	110 km	19:00 u	460
vr/za 26>27	Wouterswoude	9113 PA Woutersw.	Kennedymars Fryslân voorinschrijving verplicht; sluit half augustus	80 km	22:00 u	360/schema <14 u
SEPTEMBER						
za/zo 03>04	Dorp	2141 VA Vijfhuizen	Kennedymars Vijfhuizen voorinschrijving verplicht; max 100 dln	80 km	22:00 u	360
za/zo 03>04	HvB	1098 NJ Amsterdam	Amsterdam-Tilburg	125 km	15:00 u	510
za/zo 03>04	HvB	3451 EZ Vleuten	KM Vleuten-Tilburg	80 km	22:00 u	360
vr/za 09>10	Z tot Z	Zeewolde	Z tot Z Tocht	110 km	19:00 u	460/schema <19 u
za/zo 10>11	Langstraat	5141 KG Waalwijk	80 van de Langstraat	80 km	21:00 u	360/schema <14 u
vr/za 16>17	DIO	7481 HS Haaksbergen	Int: Twentse Kennedymars	80 km	22:00 u	360
za/zo 17>18	RWV	6511 DM Nijmegen	Nijmegen - Rotterdam	160 km	11:00 u stipt	630
vr/za 16>17	KM Bergeijk	5571 CC Bergeijk	Kennedymars Bergeijk min. leeftijd 16 jaar	80 km	22:00 u	360
vr/za 23>24	80 vd Glasstad	4142 CH Leerdam	80 van de Glasstad melden bij startbureau tot uiterlijk 20:30 uur	80 km	21:00 u	360
OKTOBER						
zo 02	RWV/HvB	5045 ZZ Tilburg	NK Snelwandelen Masters NK Snelwandelen Dames ook wedstrijden	50 km 10 km 20 & 10 km 5-3-1 km	11:00 u stipt 11:00 u stipt	schema/250 schema/250 schema/250 schema
za 08	De LAT	6571 BA Berg en Dal	Herfstdagtocht	60 km	07:30-08:00	250/100
vr/za 28>29	NOAD	6351 GK Bocholtz	Nacht van Bocholtz ook door de Eifel (Did)	100-110 km	21:00 u	430-460
NOVEMBER						
zo 06	RWV	3062 CJ Rotterdam	Prestatie / wedstrijd RWV	5 & 10 km	11:00 u stipt	schema/100
zo 20	RWV	3062 CJ Rotterdam	Prestatie / wedstrijd RWV	5 & 10 km	11:00 u stipt	schema/100
DECEMBER						
zo 04	RWV	3062 CJ Rotterdam	Prestatie / wedstrijd RWV	5 & 10 km	11:00 u stipt	schema/100



LPS NIEUWS & UITSLAGEN

KRALINGSE BOS HET WINTERSE DECOR VOOR 5 & 10 KM SNELWANDELEN

Het jaar 2010 loopt op zijn eind en dat is duidelijk te merken aan de activiteiten die wij u regelmatig onder het hoofdstuk van LPS presenteren. Ook al zijn er altijd uitzonderingen op te noemen. Bij RWV beginnen ze in november stevast aan een nieuwe serie winterserietochten op de korte afstand. Het Kralingsebos in Rotterdam is in de winterperiode vijf keer het decor voor snelwandelaars die hun conditie op peil willen houden.

Op 7 november vond de eerste wedstrijd plaats over 5 en 10 km. Kijken we naar de uitslagenlijst, dan zien we een behoorlijke opkomst van snelwandelaars, ook van over de grens. De 10 km werd gewonnen door Jerome Caprice uit Mauritius in een tijd van 47:06. Hij was daarmee bijna een half uur sneller dan de laatste op de lijst van 24 deelnemers.

Het ziet er naar uit dat Harold van Beek ook in het nieuwe jaar weer hoge ogen gaat gooien. Hier in Rotterdam finishte hij na 48 minuten en 28 seconden en werd daarmee tweede.

De 5 km trok een tiental deelnemers, en hier was ook onze crack op deze afstand present: Klaas Bakker. Eerst dacht ik nog dat die 37 achter zijn naam zijn eindtijd was, maar dat schijnt zijn 'leef-tijd' te zijn. Dus 32 minuten en nog wat seconden is geen slechte

Winterserie RWV 7 november 2010, 5 km snelwandelen

Naam	Geb	Club	Tijd
1 Peter Van Hove	81	ACHL	0:30:17
2 Liesbet Desmet	82	Duffel	0:30:56
3 Gerrit Riezebos	59	RWV	0:31:03
4 Ad van Oijen	44	av Weert	0:31:36
5 Pierre Gabriëls	44	Bree	0:31:37
6 Klaas Bakker	37	OLAT	0:32:54
7 Cees Versteeg	66	RWV	0:34:09
8 Coby Bunschoten	47	RWV	0:36:43
9 Tilly van de Merwe	53	Unitas	0:41:18
10 Wout van Wieringen	33	RWV	0:42:45

Winterserie RWV 7 november 2010, 10 km snelwandelen

Naam	Geb	Club	Tijd
1 Jerome Caprice	83	Mauritius	0:47:06
2 Harold van Beek	62	RWV	0:48:28
3 Malte Strunk	73	Al. Aachen	0:49:47
4 Jacques van Bremen	84	RWV	0:51:34
5 Richard Leijenaar	59	RWV	0:51:36

prestatie. Boetje, in ons vorige clubblad nog prominent in beeld met zijn oproep voor meer OLAT belangstelling voor deze wandeltak, zocht het nu zelf de velden en wegen op, natuurlijk om bij een volgende gelegenheid nog eens flink uit te pakken.

Onze eigen prestatiewandelaars laten de kans om de punten op hun conditiestaat nog eens extra aan te vullen hier toch wel makkelijk voorbij gaan. Maar wie weet...! Wij blijven de serie voor u volgen.

DATUM 100 MILES CENTURION RACE 2011

Van Piet Jansens ontvingen we de datum voor de 100 mijl Centurionwedstrijd van 2011 in Engeland. Die is vastgesteld voor 20 op 21 augustus. En het parkoers luistert naar de naam: Park Race Course in Lingfield. Klinkt goed en snel. Nadere informatie volgt.

INSCHRIJVEN OLAT WEDSTRIJD/PRESTATIE TILBURG

Vanaf half december kunt u online inschrijven voor de wedstrijd/prestatietocht van OLAT in Tilburg op zondag 27 maart. Het inschrijfformulier vindt u dan op www.olat.nl Bellen of mailen naar Henk Plasman voor een inschrijfformulier kan ook: 06-10980674 of wedstrijd@olat.nl

BEKERS CLUBKAMPIOENSCHAP 2010

Ik liet jullie vorige maand wel erg lang in het ongewisse over de stand. Zelfs op de website was geen verandering in de stand te bespeuren. De mensen aan de top wisten natuurlijk wel hoe het zat en ze hebben zeker ook de puntjes zelf bijgehouden.

Het begint er nu toch echt naar uit te zien dat de top drie zo goed als vast staat. En dat geldt zowel voor de Heren als de Dames. Het kan bijna niet meer stuk. Laat de algemene winnaar van 2009 de wisselbeker maar vast uit de vitrine halen, want die moet nu een jaartje een heel andere kant op. En, Hanny: weet jij nog de hoeveelste keer dit gaat worden?

Na 10 december is de eindstand op de website te vinden en in het clubblad van januari beschouwen we het jaar nog eens in details.

Voor 2011 hebben we een mooie reeks tochten voor jullie uitgezocht. Je vindt het complete overzicht elders in dit nummer. Tochten die vanuit het zuiden toch wel heel erg ver uit de buurt liggen, zijn een keertje achterwege gelaten en ook enkele tochten die voor de 'liefhebbers' geen aantrekkingskracht hadden, zijn niet meegenomen in deze competitie.

Blijf jullie wandelsport trouw en veel succes in het nieuwe jaar.

-Ad van Asten-



SNELWANDEL-AGENDA

Datum	Plaats	Informatie
12 dec	Yverdon (Zw)	Coupe de Noël, 10 km snelwandelen op stratenparkoers, voor masters, mannen, vrouwen & jeugd; mail daniel.brot@bluewin.ch
19 dec	Amsterdam	De LAT: winterserie 5 & 10 km wedstrijd en 20 km prestatie
2011		
9 jan	Rotterdam	RWV: winterserie 5 & 10 km wedstrijd en prestatie
23 jan	Amsterdam	De LAT: winterserie 5 & 10 km wedstrijd en 25 km prestatie
6 feb	Rotterdam	RWV: winterserie 5 & 10 km wedstrijd en prestatie
13 feb	Amsterdam	De LAT winterserie 5-10 km wedstrijd en 30 km prestatie

SECTIE LA

LONG DISTANCE WALKERS

Stand per 24 november 2010

Super Long Distance Walker

108 Martien van Achterberg OLAT

Master Long Distance Walker

092 Martien van Achterberg OLAT

25x Long Distance Walker

042 Adriën Top (B)

Op weg naar het allerlaatste pelgrimsstempel

Nu gaat het dan eindelijk gebeuren! Na drie jaar beginnen we aan het laatste gedeelte van de Camino en binnen twee weken hopen we Santiago te bereiken. Trouwe lezers hebben de verhalen van 2007 (Le-Puy-en-Valey naar Cahors) en 2009 (Saint-Jean-Pied-de-Port naar Leon) gelezen. Dit moet dus het laatste verhaal worden.

Omdat we dit keer Santiago bereiken, is onze wandelgroep uitgebreid tot zestien personen. Die passen in twee busjes, bestuurd door de chauffeurs Theo van de Ven en Theo Tromp.

Drie pelgrims

Over de reis wil ik niet te veel uitweiden. Op zaterdag 11 september komen we aan in Mansilla. Eerst halen we een stempel in de pelgrimsherberg, waar we vorig jaar zijn geëindigd. Daarna hebben we wat tijd om het stadje te bekijken. Ik word aangetrokken door de beeldengroep die ik vorig jaar zo mooi vond: drie pelgrims – twee mannen en een vrouw – die bij een kruisbeeld uitrusten. De tweede man legt zijn hoofd in zijn armen, hij ziet het helemaal niet meer zitten. En dan, om half vier, na een groepsfoto bij het kruis aan het eind van het dorp, de eerste kilometers op de Camino 2010. Dit zijn zeker niet de mooiste, maar van vorig jaar weten we nog dat het soms meer dan twintig kilometer aan één stuk doorbijten is. De zandweg is best aardig, maar loopt helaas wel parallel aan een luidruchtige tweebaansweg.

Eerste beste café

Ondanks de namiddag is het nog steeds heet, minstens 30 graden. Arie en ik gaan al na zes kilometer het eerste het beste café in om een pilsje te drinken. Weten wij veel dat 500 meter verder, bij de brug van Fuente de Villarente, de twee Theo's met een meloen klaarstaan.

Daarna is het nog maar vier kilometer over een grintweg naar Arcahueja.



Mijn handdoek heeft op deze eerste dag een goede bestemming gekregen: Hedda Bauman is haar hoed vergeten en draagt nu mijn doek als een soort tulband om haar hoofd.

In deze herberg valt ons een pelgrim op. Hij lijkt meer op een vagebond en loopt de camino met zijn hond. Met een andere Spanjaard vormt hij een muzikaal duo: hij de fluit en de ander gitaar.

ZONDAG 12 SEPTEMBER

De dag begint met amper 14 graden, maar dat duurt hooguit anderhalf uur. Tien minuten nadat we beginnen te lopen, zien we een kerkje, met op de

torens grote ooievaarsnesten. Na zo'n vier kilometer doet een heel typische blauwe metalen brug me aan elementen uit de oude Mekanodoos denken.

Nu is het nog maar een kwestie van drie kwartier afdalen naar Leon, de eerste grote stad in de gelijknamige provincie. Even later, op een samenkomen van verkeerswegen, is er een groenstrook met een grote waterpartij. Deze fontein is vooral bij tegenlicht heel indrukwekkend. Vlakbij zien we de stadswallen, die op meerdere plaatsen nog intact zijn.

De schone van Leon

Enkeel maal in de binnenstad halen we eerst het pelgrimsstempel halen. Daarna lopen we naar het grote plein en de kathedraal die daar staat. Deze heeft de aparte naam 'La Pulchra Leonina', wat in het Nederlands 'de Schone van Leon' betekent. De kerk is beroemd om zijn gebrandschilderde ramen, die een mengeling van licht en kleur verspreiden die je in geen enkele andere kerk op de Camino tegenkomt. De kerststal staat hier het hele jaar opgesteld en is eveneens zeer fraai.

Enkeel maal buiten de kerk genieten we eerst van een ijsje. Daarna bekijk ik met Arie en Hennie van Rhooenwijk nog andere gebouwen, zoals het oude stadhuis aan de Plaza Constucion Mayor Espanole, en niet ver daar vandaan een fontein, waar een paar engeltjes bij een (dus niet voor) paal staan. En zomaar een stenen meneer met hoed en krant op een bankje, toch bijzonder.

Het klooster San Marcos, vroeger het



paleis van de ridders van Santiago, mag zeker niet in dit lijstje van bijzondere gebouwen ontbreken. Nu is het een vijfsterren-hotel en maken we er dankbaar gebruik van het toilet. Met al die beelden, tapijten, schilderijen en klokken lijkt het wel een museum. Vlak bij dat klooster bestijgen we de brug over de Bernesga en genieten in een park in de schaduw van bomen van de Theo's lunch.

Aan de rand van de stad zien we een paar heuveltjes met schoorstenen, datwijnopslagplaatsen blijken te zien. Het biedt een mooi uitzicht op de omgeving en de torens van de kathedraal die we achter ons hebben gelaten, nu behoorlijk wat kleiner op drie kilometer afstand.

De laatste vier kilometer zijn niet erg inspirerend, eerst een industrieterrein en daarna langs een drukke weg. Rond half vier komen we aan in La Virgen del Camino. We hebben 18 km afgelegd en daar komt nog 600 meter bij voor het stempel in de pelgrimsherberg. We zitten nog een uur op het terras. Veel te zien is er niet, Virgen heeft alleen een moderne (lelijke) kerk.

MAANDAG 13 SEPTEMBER

Eindelijk een OLAT-afstand (28 km) en bovendien na twee wandeldagen eindelijk mooi parcours. We kunnen namelijk kiezen tussen een verkeersweg en een plattelandparcours en dan is de



keuze snel gemaakt! Al vrij snel komen we een reclamebord tegen met mijn familienaam, die moet ik natuurlijk vastleggen.

Na twee kilometer komen we door een gehucht Fresno de Camino. Dat zou ik onvermeld hebben gelaten, ware het niet dat Theo Jansen hier wegens maagklachten uitvalt. De Theo's gaan op zoek naar medicijnen, maar het kan goed zijn dat er hier in een straal van twintig kilometer maar één dorp is met een apotheek. De streek krijgt hier iets meer reliëf en ook meer groen gras,



steppen en een enkele boom. Na negen kilometer is de eerste koffierust in San Miguel del Camino bij een watertoren. Arie en ik missen bijna de busjes, gelukkig dat een van de 'hazen' (Martin of Bert) ons voor dat onheil behoedt! Na San Miguel komt er meer water langs de weg door gootjes en sloten en nu zien we ook akkers, waar onder meer mais en bieten wordt verbouwd.

Kikkervisjes

Het belangrijkste dorp vandaag is Villar de Mazarife, met meerdere herbergen en een winkel. Met mozaïek heeft men hier een mooi pelgrimsmonument gemaakt, van wel vier bij vijf meter. Net buiten Villar loopt de weg kaarsrecht in westelijke richting. Wij nemen de tijd om de fauna in de sloot te bekijken: kikkers en kikkervisjes. Ook de



rietpluimdie ruim 70 % van de sloot bedekken, vallen op.

De weg wordt onverhard en een pauze zou nu, rond één uur, welkom zijn. Daar hebben de Theo's een klein bos voor uitgezocht, waarvoor we wel een akker moeten oversteken. In de schaduw smaakt de macaroni heerlijk. Op een gegeven moment zie ik een paar blote benen voor mij oprijzen. Die

blijken van Nel te zijn, maar dat heeft mijn spijsvertering niet bedorven! Na afloop helpen we mee om alle spullen naar de auto te brengen, want die staat toch gauw 100 meter verderop.

UFO

Het gaat verder over de zandweg tot het dorpje San Martin del Camino. Daar laten we ons een perzik goed smaken en halen Arie en ik in een café het stempel en een 'kouwe klets'.

De watertoren is door de plaatselijke bevolking omgetoverd in een UFO op een betonnen zuil. Nu is het nog maar zeven kilometer naar onze overnachtingsplaats. Bij binnenkomst in Fuente Y Hospital de Orbigo komen we de derde watertoren van vandaag tegen, maar dit is wel weer een architectonisch fraai exemplaar.

We steken een Romeinse brug over boven de rivier de Orbigo, waar het dorp naar vernoemd is. Daarna zitten we vrij snel in onze herberg San Miguel, met een slaapzaal vol stapelbedden. De uitbater is nogal creatief: religieuze houten en gipsen beelden in de hal en tientallen zelfgemaakte schilderijen. Bij het naar bed gaan zien we dat Jezus bij ons is (een beeld), dus hoeft Nol Cox (wie kent deze luidruchtige prediker niet in de Eindhovense binnenstad) dat niet meer uit te leggen!

DINSDAG 14 SEPTEMBER

Een heel contrast met het hotel van gisteren. Omdat dit een echte pelgrimsherberg is, staat iedereen vroeg op. De 'echte' pelgrim start meestal tussen zes en zeven uur en zoekt dan rond het middaguur zijn volgende

slaapplaats op. Wij, als kilometervreters, gaan dan nog drie à vijf uur door. Daarom zijn we dus om half acht al aan de wandel, nog in de duisternis.

Net voor het volgende dorp Villares de Orbigo trekken we een sprintje om een beregeningsinstallatie van een akker te ontwijken. Bij 30 graden is water welkom, maar niet in het donker bij tien graden! In Villares lijkt de was aan de muur te hangen, maar het blijken geschilderde handdoeken en kleren te zijn.

Blikken standbeeld

We stijgen nog niet noemenswaardig, wel zien we meer begroeiing langs de weg, behalve gras en lage struiken nu ook steeds meer bomen. In Santibanez de Valdeiglesias, na vijf kilometer is er de eerste koffiestop, direct gevolgd door een andere horecastop: de herberg, waar weer een stempel wordt gezet. Aan het eind van het dorp staat een blikken standbeeld van een zwerver, maar door de aanwezigheid van een kruisbeeld weten we dat dit een pelgrim moet zijn.

Het pad kronkelt nu door een eikenbos, en we stijgen weer tientallen meters. Theo Jansen heeft na de gedwongen pauze van één dag toch maar weer de wandelschoenen aangetrokken. Aan het eind van het bos worden we verrast met een spontaan opgezette stempelpost van een boer, waar je ook frisdrank kunt krijgen. Die sla ik over, want als je alleen bij de officiële posten stempelt, kom je in tien dagen al aan 37 stempels.

Na nog twintig minuten lopen zijn we bij het Crucera de Santo Tiberio. Van daaruit is het nog een uur lopen naar



Astorga. Van hier is het enkel afdalen en in de verte zien we de kathedraal al liggen.

Niet ver van het kruis is de tweede koffiestop van Theo. Hier haal ik de meesten van onze groep weer in, om ze daarna weer weg te laten gaan, want ik wil weten of Arie nog komt. Die arriveert een half uur na mij. Nu ik dat weet, loop ik toch maar door, in Astorga zullen we in ieder geval samen de stad verkennen.

Vals plat

Eerst lopen we weer over de verharde weg door het dorpje San Justo de la Vega. Daarna steken we de rivier de Tuerto over en ook een secundaire (zand)weg naar de stad. Nu kom ik vrij dichtbij de echtparen Jansen en Van de Raad. Een viaduct van de spoorweg is daar debet aan, want daar ga je over een vals plat vier keer omhoog en omhoog, in totaal een afstand van meer dan 700 meter. Theo en Loes staan op een gegeven moment triomfantelijk op het hoogste punt, alsof ze de Mount Everest bedwongen hebben!

In de stad zien we drie noemenswaardige gebouwen, de pelgrimsherberg, het bisschoppelijk paleis en uiteraard

de kathedraal. Het paleis is gebouwd door Gaudi. Juist, die architect die ook dat aparte gebouw in Barcelona heeft ontworpen. Voor dat paleis en de kerk moet entree worden betaald, daarom bezichtigen we weinig, maar drinken wel het een en ander op het kerkplein.

Troostprijs

De broodmaaltijd is in het volgende dorp en daarom moeten we uiterlijk om een uur van de kathedraal vertrekken. Bij het verlaten van de stad twijfelen we even of we nog steeds op de Camino zitten, maar twee Fransen, die achter ons lopen, stellen ons gerust. Als troostprijs voor de moeilijk toegankelijke kathedraal is er in Valdevejas een klein, knus kapelletje, de Ermita del Ecce Homo.



Iets later dan gepland zitten we in Murias de Rechivaldo aan de maaltijd, heerlijk onder het bladerdak van bomen. Bij een pomp frissen we ons op. Nog maar vijf kilometer naar het eindpunt. Een landbouwweggetje zonder schaduw, dat in een rechte lijn omhoog gaat. Eerst door een steppegebied en het laatste kwartier evenwijdig aan de weg. Het gaat nu dusdanig omhoog, dat we ver achter ons terug kunnen kijken. Op de weg loopt een pelgrim die een groot kruis op wieltjes achter zich aan sleept. De Argentijn brengt dit stuk hout uit dankbaarheid naar Santiago. Ach, zo heeft ieder zijn eigenaardigheden!

Om vier uur komen we aan in Santa Catalina, waar we in de herberg San Blas slapen. Voor Arie en mij is het een aparte ervaring dat wij niet automatisch de laatsten zijn; Truus der Kinderen en Hedda Bauman 'concurrerden' met ons. Vandaag wordt Hedda dus feestelijk ingehaald door Theo van de Ven. We hebben ongeveer dezelfde afstand gelopen als gisteren, 26 kilometer.

-Peter van de Ven-

(wordt vervolgd)





PRIKBORD

GESLAAGDEN

Hertog Hendrikpad:

Carin Baetsen Heibloem 1x
Annelies Zeegers Meijel 1x

Graaf van Hornepad:

Mariet Lenders Ell

Airbornepad:

389 A. Luijben Sittard 1x
390 Lenie Schipper St. Oedenrode 1x
391 A.J. Schipper St. Oedenrode 1x
392 M. Pulles Waalwijk 2x
393 Anita Reijnders Waalwijk 1x
394 Ian Newbitt Berchem (B) 2x
395 Henk Rutten Sint Hubert 1x
396 Bert Slenders Vught 1x
397 Rosette Cornelis Lommel (B) 1x
398 Suzy Kolen Lommel (B) 1x
399 Linda Maes Lommel (B) 1x
400 Karin Droogmans Lommel (B) 1x
401 Agnes Maes Lommel (B) 1x
402 Jean Engelen Lommel (B) 1x
403 Frans Boets Lommel (B) 1x
404 Jean Leppens Lommel (B) 1x
405 Yvo Hendriks Lommel (B) 1x
406 Jos Jansen Lommel (B) 1x
407 Jules Stessens Lommel (B) 1x
408 Stefan Tielens Lommel (B) 1x
409 Henny Cornelissen Lommel (B) 1x
410 Pierre Vanderberk Lommel (B) 1x
411 Erik Cuyvers Lommel (B) 1x
412 Louis Mannaerts Lommel (B) 1x
413 Louis Jansen Lommel (B) 1x
414 Tjaking Ras Lommel (B) 1x
415 Frans Smets Lommel (B) 1x



De nummers 397 t/m 415 zijn lid van Milieu 2000 en wandelden als groep. Frans Smets (nr 415) is voorzitter van Milieu 2000.

Bruiloft Erik & Isis



Onze leden Erik Dikken en Isis La Croix beginnen het nieuwe jaar goed: ze gaan trouwen. Op maandagochtend 10 januari om 09:45 uur staan ze voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in Nijmegen.

Meteen na de plechtigheid, waarbij ook wandelvrienden van OLAT welkom zijn, is er op het stadhuis gelegenheid tot feliciteren. De twee hebben elkaar via het wandelen leren kennen, onder andere bij WS78 en de Kennedymars van Sittard.

Wij wensen hen alvast een mooie dag en veel geluk!

'T CAVES IN WINTELRE ZIT VOL

Wie zich nu nog had willen aanmelden voor het OLAT Wandeltrainingsweekend van 14 t/m 16 januari 2011 in Wintelre, vist achter het net. Het weekend is op alle dagen volgeboekt, meldt Henk Plasman.

'RESERVISTEN' WELKOM BIJ B-100; KLAAS BAKKER LOOPT 24^e EDITIE

De Bossche 100 was dit jaar ongekend snel volgeboekt. De inschrijving werd op 1 november geopend en diezelfde dag hadden zich al 95 liefhebbers aangemeld. Het maximum ligt op 110.

Een snelle blik in de deelnemerslijst leert dat het deelnemersveld weer voor ongeveer een kwart bestaat uit OLAT-leden. Onder hen Klaas Bakker die sinds het bestaan van de B-100 niet één editie heeft gemist en nu voor de 24^e keer van de partij zal zijn.

Joop Reichenfeld, die enkele jaren terug de organisatie van de B-100 op zich heeft genomen, laat weten dat de vrijwilligersploeg weliswaar compleet is, maar dat een 'buffertje' van extra mensen altijd welkom is. Het kan immers voorkomen dat iemand door blessures of andere omstandigheden niet de toegezegde bijdrage kan leveren. Ook voor de toekomst kunnen zich altijd hulpkrachten aanmelden, bijvoorbeeld wandelaars die op vrijdag een deel van de route willen voorpijlen. Zie www.bossche100.nl

VANAF 14:00 START WEGHALEN ROUTEPIJLEN GRENZELOZE TOCHT

Vooraf wie op de Grenze-loze Tocht graag een 'retourtje' wandelt, moet er rekening mee houden dat rond 14:00 uur al wordt begonnen met het verwijderen van de routepijlen.

Dat komt doordat OLAT en Milieu 2000 graag willen voldoen aan het verzoek van de terreinbeheerders om ervoor te zorgen dat voor het invallen van de duisternis de rust in de natuur is weergekeerd. En omdat het in december al rond vier uur donker wordt, is met name op de langere afstanden vroeg starten dus het devies!



De redactie van
OLAT Nieuws
wenst alle lezers
hele gezellige
Kerstdagen en een
voorspoedig
nieuwjaar



PRIKBORD

PLAN VOOR MEGA-MUSEUM 'WO2' AAN DE WAAL IN NIJMEGEN

In Nederland houden zich diverse musea bezig met de Tweede Wereldoorlog. Drie ervan willen samen een nieuw WO2-museum gaan bouwen waarin zij elk een deel van hun collectie onderbrengen: het *Bevrijdingsmuseum* in Groesbeek, *Hartenstein* in Oosterbeek (beide langs de route van het Airbornepad Market Garden) en het nationaal *Oorlogs- en Verzetsmuseum* in Overloon.

De drie partijen hebben een stichting opgericht om hun ambitieuze plannen te verwezenlijken: een 'allesomvattend museum van nationale allure over de Tweede Wereldoorlog'.

Het nieuwe gebouw is geraamd op 25 miljoen euro en moet in 2014 open gaan, ze-

ventig jaar na operatie Market Garden. De beoogde plek is ook al bekend: de Waalsprong in Nijmegen, zo maakte burgemeester Thom de Graaf op 12 november bekend. Alternatieve locaties zijn wat De Graaf betreft niet bespreekbaar: „Als er nou één stad is waar dit museum thuishoort, is het Nijmegen”, zei hij bij de presentatie.

Voordeel van Nijmegen is ook de centrale ligging ten opzichte van de drie musea. De initiatiefnemers blijven namelijk elk op hun eigen locatie bestaan, waar ze zich zullen concentreren op de plaatselijke oorlogsgebeurtenissen. In Groesbeek en Oosterbeek zal de nadruk blijven liggen op operatie Market Garden, terwijl in het Liberty Park in Overloon de nadruk komt te liggen op het militaire materieel.

Voor de ombouw van de bestaande mu-

sea is nog eens 5 miljoen nodig. De stichting lanceert haar plan in een periode van bezuinigingen; nog niet zo lang geleden werd mede daarom de bouw van een nationaal historisch museum in Arnhem afgeblazen. Maar volgens De Graaf kan het nieuwe WO2-museum uit hele andere potjes putten dan dat in Arnhem: het geld kan volgens hem komen uit de Defensiebegroting en de Euregio, in plaats van uit het cultuurpotje dat nu zo zwaar onder vuur ligt.

Ook zou een beroep gedaan kunnen worden op nationale en internationale fondsen voor oorlogshedenking en veteranen. De komende twee jaar moet de financiering rond komen. Een verkennend onderzoek heeft uitgewezen dat zowel private als publieke partijen heel positief staan tegenover het mega-museum.



Gezellige laatste clubreis van 2010

Deze maand helaas geen verslag van de laatste clubreis van 2010 – onze vaste chroniqueur **Ad van Asten** was er niet bij, want die verbleef met zijn **Dini** nog ergens in zonniger oorden – maar dankzij **Roel van der Wijst** krijgen we hier toch een indruk van deze mooie wandeling over de GR57. Hij vertelt er bij dat het weer heel gezellig was.

Onderweg van Angleur naar Sart/Poulseur kwamen de deelnemers langs dit merkwaardige beeld in het openluchtmuseum voor beeldhouwkunst van Sart/Tilman (foto links). Het gevaarte uit 1971 is opgebouwd uit hout en ijzer en draagt de poëtische naam 'De grote adelaar van de overwinning'. Tegenwoordig zit er geen beweging meer in (ook bij beelden komt de ouderdom met gebreken) maar aanvankelijk kon men de vleugels laten klapperen met een door biovergisting aangedreven motor – de kunstenaar was dus zijn tijd ver vooruit.

Van een geheel andere orde was het natuurschoon in de buurt van de Roche aux Faucons (Valkenrots). De GR57 loopt hier hoog boven de Ourthe en dat biedt schitterende panorama's over de verder glooiende heuvels.

Hoogzomer in de Schotse Hooglanden

ZATERDAG 5 JUNI 2010
DE REIS NAAR LENZIE
PER VLIEGTUIG, TREIN EN BUS

Het is zaterdag al vroeg in de ochtend wakker worden om alles gereed te maken voor het vertrek. Na het ontbijt brengt Janny mij met de auto naar het station van Baarn, voor de trein van 07:14 uur naar Schiphol. Daar aangekomen check ik in bij de balie van Easyjet en mijn rugzak (ongeveer 10 kilo) verdwijnt in de onderaardse gangen naar de bagageafhandeling. Even later door de douanecontrole en dan is er alle tijd voor een beker koffie.

Het is nog een tijd wachten tot op het scherm wordt vermeld dat je naar het vliegtuig kunt gaan. De vlucht vanaf Schiphol vertrekt met een vertraging van ruim een half uur, maar ik ben telkens verbaasd als de vertraging toch weer ingelopen wordt. Om 11:00 uur (Engelse tijd) landen we dan ook precies op de geplande tijd op het vliegveld van Edinburgh. De rugzak is snel gevonden en buiten staat de shuttlebus al klaar voor de rit naar de stad.

Op het station koop ik voor £10,60 een kaartje naar Lenzie Station en stap in de trein richting Glasgow. Opmerkelijk is wel dat de trein helemaal niet stopt in Lenzie. De conducteur zegt dat ik mee kan tot het eindpunt Glasgow en dan met een stoptrein terug naar Lenzie. Om 13:30 uur ben ik daar en stap een vijf minuten later mijn geplande wandelroute op. Het laatste gedeelte op weg naar John O'Groats is begonnen!

ZATERDAG 5 JUNI 2010
1^e ETAPPE: 14 KM
LENZIE - MILNGAVIE

Het is kwart voor twee als de eerste stappen worden gezet op het vierde traject naar John O'Groats. Het plaatsje Lenzie ligt tegen het stadje Kirkintilloch aan, waar ik samen met Wim vorig jaar ben gefinisht. Thuis heb ik via Multimaps op internet de route kunnen plannen naar Milngavie.

Vanuit het station is het mogelijk om direct een stukje natuurgebied in te gaan. Een mooi houten vlonderpad gaat door het natte, ruige gras. Een mevrouw die haar hond uitlaat maakt met mijn camera een foto van mij op



Wat eraan vooraf ging

SAMEN OF ALLEEN? Nadat het derde gedeelte van Land's End naar John O'Groats in 2009 was voltooid, met als eindpunt Kirkintilloch, hebben Wim Veerman en ik nog eens goed nagedacht of het verstandig was om gezamenlijk verder te gaan. In dat derde gedeelte was gebleken dat Wim nogal wat fysieke problemen had om met een rugzak te wandelen. Daardoor was voor hem de motivatie verdwenen om het laatste gedeelte wandelend af te leggen. Ik heb daarom besloten om het laatste gedeelte naar John O'Groats alleen af te leggen; Wim zal dit al fietsend doen. We kijken nog even of het mogelijk is om op dezelfde dag in John O'Groats aan te komen, doch dit kan wegens de werkzaamheden van Wim helaas niet.

PLANNING De eerste drie gedeeltes werden altijd op het einde van augustus en begin september gewandeld. Nu kies ik er voor om dit laatste stuk in de maand juni te doen. Omdat Schotland toch wel erg noordelijk ligt, is het in september al vroeg donker en persoonlijk vind ik het prettig als het 's avonds wat langer licht is. Ook de natuur is in het voorjaar wat mooier met bloeiende struiken en bomen. De datum van vertrek wordt op 5 juni 2010 vastgesteld, waarbij 's middags nog een stuk wordt gelopen, dan nog vijftien volle looppdagen, en de terugkeer op maandag 21 juni 2010.

RESERVEREN Al vroeg in het jaar worden de diverse boekingen gedaan. De heen-vlucht gaat met Easyjet van Schiphol naar Edinburgh in Schotland, dan met de trein naar het station Lenzie in de buurt van Kirkintilloch waar in 2009 het derde gedeelte werd afgesloten. Alle reserveringen voor de overnachtingen in de B&B's worden gedaan per email. Van alle adressen heb ik een bevestiging binnen van de reservering. De overnachtingprijzen zijn voor een persoon alleen een stuk duurder, omdat de meeste B&B's alleen maar tweepersoons kamers hebben. Ook het Engelse Pond is wat duurder geworden.

WANDELROUTES De eerste etappe gaat van het station Lenzie naar Milngavie, vanwaar de West Highland Way zal worden gevolgd naar Fort William. Daarna verder over de Great Glen Way. Tenslotte zal de route worden aangehouden langs de noordoost kust zoals beschreven in het routeboek: "The Land's End to John O'Groats Walk" van Andrew Mc Cloy. De loopafstand zal ruim 470 kilometer zijn.

dit vlonderpad. De zon schijnt en het is lekker warm weer. Het vlonderpad komt uit op de verkeersweg B-819, Croshill Road.

Ik volg deze weg een aantal kilometers tot aan het dorpje Caddel. Daar pik ik het jaagpad op langs het Forth & Clyde Canal. Dit is hetzelfde kanaal waar we vorig jaar de laatste dag ook langs gelopen hebben tot aan Kirkintilloch. Een rondvaartbootje komt me tegemoet, wat het enige verkeer is op het water.

Na twee kilometer verlaat ik het kanaal definitief en ga door een bos: 'Wilderness Plantation'.

Overall zijn nog restanten, zoals Romeinse forten te vinden uit de tijd dat de Romeinen hier een aantal eeuwen aanwezig zijn geweest. Het bekendste restant is de 'Antonine Wall', wat de eerste grens was tussen de Romeinen en de noordelijke barbaren. Even de drukke A-879 volgen, de brug van de River Kelvin over, en bij de volgende brug

kan ik een smal pad langs de rivier volgen naar het stadje Milngavie.

Obelisk

Het is nog vroeg, dus eerst maar eens een rondje door het centrum wandelen. Midden in de Douglas Street staat een obelisk die het beginpunt van de West Highland Way aangeeft. Daar moeten natuurlijk foto's van gemaakt worden. Het is er een hele drukte van wandelaars die morgen ook zullen beginnen op dit beroemde Lange Afstand Wandelpad.

Bij de Pub Cross-Keys is het goed toeven op het terras voor een pint en het avondeten. Dan nog langs de supermarkt Tesco voor wat eten en drinken voor morgen onderweg. Tenslotte loop ik naar de B&B 'Best Foot Forward' in de Dougalston Gardens South, waar ik hartelijk ontvangen word door Mrs. Morag. Het is een mooi gevonden naam voor wandelaars. De kamer is groot en luxe ingericht, doch de badkamer is aan de kleine kant. De prijzen voor één persoon zijn aan de hoge kant (£45,00), maar er is natuurlijk ook veel vraag naar overnachtingen aan het beginpunt van de West Highland Way.

Beroemd pad

Dit Lange Afstand Wandelpad is het allereerste in Schotland; het werd in 1980 officieel erkend en opengesteld. Het is nu het beroemdste wandelpad van Groot-Brittannië

De WHW begint in het stadje Milngavie (net buiten Glasgow) en houdt een



noordelijke route aan, eerst nog door het laagland, en langs de oostelijke oever van het grote meer Loch Lomond, maar dan door het ruige gebied Rannoch Moor en Glen Coe van de Schotse Hooglanden naar Fort William.

De WHW maakt gebruik van voormalige veedrijverroutes, oude militaire wegen en niet meer in gebruik zijnde oude spoorlijntjes. Het pad wordt jaarlijks door meer dan 50.000 wandelaars gelopen, wat een grote druk op het natuurgebied geeft.

ZONDAG 6 JUNI 2010

2^e ETAPPE: 28 KM

MILNGAVIE - BALMAHA

De wandelafstand naar Balmaha zal vandaag 28 km bedragen. Dat is een

paar kilometer korter dan via de officiële route over de West Highland Way. In mijn LEJOG-route hoef ik natuurlijk niet exact alle beschrijvingen van wandelpaden aan te houden, maar omdat het vaak mooie routes zijn probeer ik ze wel zoveel mogelijk te volgen.

Veel WHW-wandelaars

Nadat ik ben opgestaan en gereed ben om te gaan ontbijten kom ik tot de ontdekking dat mijn wekker op de mobiele telefoon nog op de Nederlandse tijd staat, dus ben ik een uur te vroeg. Dan nog maar even terug en wachten tot de goede tijd voor het ontbijt.

Het Engelse ontbijt is zoals gewoonlijk erg uitgebreid en de saucisses kunnen mooi bij het lunchpakket. Alle overige gasten zijn ook WHW-wandelaars Na



De etappe-indeling:

Dag 1	Lenzie	- Milngavie	14 km
Dag 2 (*)	Milngavie	- Balmaha	28 km
Dag 3 (*)	Balmaha	- Inverarnan	34 km
Dag 4 (*)	Inverarnan	- Inveroran	36 km
Dag 5 (*)	Inveroran	- Kinlochleven	30 km
Dag 6 (*)	Kinlochleven	- Ft. William-Banavie	28 km
Dag 7 (**)	Banavie	- South Laggan	31 km
Dag 8 (**)	South Laggan	- Invermoriston	31 km
Dag 9 (**)	Invermoriston	- Kiltarlity	35 km
Dag 10	Kiltarlity	- Alness	38 km
Dag 11	Alness	- Dornoch	32 km
Dag 12	Dornoch	- Brora	30 km
Dag 13	Brora	- Helmsdale	20 km
Dag 14	Helmsdale	- Dunbeath	25 km
Dag 15	Dunbeath	- Watten	34 km
Dag 16	Watten	- John O'Groats	29 km

(*) = West Highland Way / (**) = Great Glen Way



een foto van het vertrek neem ik afscheid van de vriendelijke familie en ga naar het beginpunt van de West Highland Way.

Het is er nu nog drukker dan gisteren. Van alle kanten stromen wandelaars toe die vandaag beginnen aan de West Highland Way. De TIC (Tourist Information Centre) is al open en het personeel maakt van iedereen die dat wil foto's van het vertrek bij de obelisk. Ze geven aan dat dit elke dag zo gaat en dan het hele jaar door!

Diverse auto's staan klaar waar je je bagage kan afgeven die dan op je volgende overnachtingadres wordt bezorgd. Tegen betaling uiteraard. Ik ben gewend om met de rugzak te lopen, dus houd ik die maar bij me. Om 09:00 uur precies worden de eerste stappen op de beroemde West Highland Way gezet.

Gemarkeerd met distels

De West Highland Way is een National Trail in Schotland en de markering daar bestaat uit een zogenaamde achthoekige distel (*thistle*) zoals we die vorig jaar ook al gezien hebben op Southern Upland Way. Het valt meteen op dat de wandelroute goed is gemarkeerd en op de Harvey's Map wordt zowaar elke mijl c.q. kilometer op de kaart aangegeven. Dat is erg gemakkelijk voor het bijhouden van de afstanden.

Het pad volgt eerst de oever van Allander Water en gaat dan door het grote Mugdock Country Park en Mugdock Wood. Mooie paden, met hier en daar een heuveltje. De natuur is inderdaad prachtig om deze tijd van het jaar, overall bloeiende struiken, zoals de meidoorn, rododendrons en de helgele



gaspeldoorn. Verder veel blauwe klokjesbloemen (wilde boshyacinten) in de bossen. Het is prachtig zonnig weer en niet al te warm.

Grote kluten

Ik passeer Graigallian Loch en even later een aantal vakantiebungalows. Een klein stukje de B-821 volgen en dan alweer een mooi pad tussen het ruige grasland. In een weiland zie ik een paar grote kluten, altijd een mooi gezicht die vogels met hun lange kromme snavel. Ze vliegen luid krijsend laag over me heen, waarschijnlijk omdat ik te dicht langs hun nest loop.

Het is nu wat meer open terrein en dan kun je de omringende bergen goed zien.

Bij Blane Water de brug over en nu de oude spoorlijn volgen tot aan Gartness, wat ruim 6 km verderop ligt. Het is een prachtig vlak pad met een dijkje erlangs. In het dijkje liggen dikke waterleidingen die het water transporteren vanuit het Loch Lomond naar de stad Glasgow.

Twee dames

Na ruim 10 km is er een mooie gelegenheid om even koffie te drinken uit de thermosfles. Daarna weer verder de oude spoorlijn volgen. Ik passeer Dumgoyne Distillery, een grote whiskey stokerij. Een reclamebord langs het pad geeft aan dat er 7 miles zijn afgelegd

en er nog 88 miles te gaan zijn. Men is welkom om een 'dram' (borrel) te komen drinken. Ik sla dit beleefd af en loop maar door.

In een weiland zitten twee dames een rustpauze te houden. We maken even een praatje en ze vertellen mij dat zij de WHW wandelen om geld op te halen voor een goed doel. Vrijwel alle wande-



laars die we de afgelopen jaren in Engeland ontmoet hebben, wandelen voor 'charity'.

Ik loop een poosje samen op met de twee dames Liz Smith en Michelle Cuthell en we volgen na het gehucht Gartness de WHW over een smalle landweg die steil omhoog gaat om op een 70 meter hoogte uit te komen. Daarna altijd maar de weg volgen tot het plaatsje Drymen. Hier gaat de WHW via de bossen van White Plantation rechtdoor om over Conic Hill naar Balmaha te gaan. Liz en Michelle nemen deze route en ik ga het stadje in voor een lunchpauze.

Het is een hele drukte van wandelaars op het marktplein in Drymen; het lijkt wel of iedereen hier zijn lunchpauze gaat houden. Ik haal wat te eten en drinken bij de Spar en houd mijn lunchpauze op een bankje op de brink. Het is nu half twee en ik heb tijd genoeg, want het is via Milton Buchanan nog maar 7 km naar het eindpunt van vandaag in Balmaha.

De weg naar Balmaha is wat drukker want er is al veel vakantieverkeer naar de campings aan het Loch Lomond. Toch is het niet vervelend lopen langs de B-837, want iedereen houdt wel rekening met de wandelaars. Om 15:00 uur wandel ik het plaatsje Balmaha binnen en de B&B 'Bay Cottage' is al gauw gevonden.

Kleinste kamer

Mrs. Liz Bates ontvangt me hartelijk. Ze maakt onmiddellijk een grote pot thee en zet een schaal met cake en koekjes op tafel.

Omdat ik alleen ben krijg ik volgens haar de kleinste kamer van het huis. Toch staat er een groot tweepersoons bed in en je kunt overal ruim omheen lopen. Heerlijke fauteuils en een groot TV-scherm maken het helemaal compleet. De badkamer is bijna nog groter en alles is even luxe. De overnachtingprijs bedraagt £42,00.

Na een uitgebreide douche eerst maar eens het dorpje bekijken. Balmaha ligt aan de oostelijke oever van het Loch Lomond en trekt veel watersportliefhebbers. Er is dus ook een mooie jachthaven. Jammer genoeg begint het volop te regenen en het terras van de Oak Tree Inn is dan ook direct leeg. Binnen



is nog net een plaatsje vrij en ik bestel mijn gebruikelijke pint en een avondmaaltijd (£ 9,75).

Verhalen

De dames Liz en Michelle zijn er ook, evenals de ouders van Michelle, die de hele week meerijden en voor het bagagetransport zorgen. Het blijkt dat we in dezelfde B&B overnachten.

In de nadere kennismaking geven zij aan dat ze wandelen voor de 'Fungal Research Trust' die zich o.a. inzet voor mensen die aan de ziekte aspergillosis lijden. Later hoor ik van de ouders van Michelle dat de dochter van Liz Smith, Stephanie, op 19-jarige leeftijd aan die ziekte is overleden. Van deze verhalen word je altijd weer helemaal stil en ik wens ze veel succes met hun actie.

Ik maak nog wat foto's van de jachthaven en de omgeving en ga dan terug naar de B&B. Het blijft hier in het hoge noorden lang licht in deze tijd van het jaar en dat vind ik wel zo prettig. Nog wat TV kijken en dan op tijd naar bed.

MAANDAG 7 JUNI 2010 3^e ETAPPE: 34 KM BALMAHA - INVERARNAN

Het heeft de hele nacht geregend, maar bij het opstaan is het gelukkig droog. Wel is het nog steeds zwaarbewolkt. Na een uitstekend ontbijt bedank ik de vriendelijke Mrs. Liz Bates voor de excellente service (mijn thermosfles is zelfs gevuld met verse koffie!) en neem om 08:20 uur afscheid van iedereen. De andere WHW wandelaars zitten nog aan het uitgebreide ontbijt en gaan wat later op stap. Ik beloof Liz Bates om langs te komen als ik later in het jaar met Janny met een camper nogmaals de route naar John O'Groats ga maken.

Pittig parkoers

Ik volg de WHW steil omhoog over de Balmaha Pass met een schitterend uitzicht over het grote Loch Lomond.

Het is vandaag een van de langere etappes en het parkoers langs de oostelijke oever van meer is behoorlijk pittig. Dit is het grootste zoetwaterreservoir van Groot-Brittannië. Het is 37 km lang, de grootste breedte is 8 km en het is maximaal 190 meter diep. In het meer liggen 38 eilanden, waarvan maar enkele bewoond zijn. Natuurlijk kun je overal rondvaarten maken en er zijn een aantal veerdiensten die alleen in de zomermaanden varen.

Aan de oostelijke oever rijst Ben Lomond 974 meter omhoog. Het hele gebied is tegenwoordig opgenomen in het Trossach National Park.

Ik passeer een camping en zie dat nog meer wandelaars zich gereed maken voor vertrek. Ik volg de WHW nu over smalle bospadjes langs het grote meer, het is opletten om niet te struikelen over de vele boomwortels. Het is wat klammig, vochtig weer en de fleecetrui kan snel uit. Na zo'n 6 km even de asfaltweg op om deze een 500 meter te volgen naar het volgende bospad.

Leuke ontmoeting

Er komt me een auto tegemoet, deze stopt en dan blijkt het zowaar Theo Tromp te zijn. Als organisator van TT-Wandelreizen is hij met een groepje wandelaars ook in Schotland om de West Highland Way en Great Glen Way te wandelen. Theo zorgt dan voor het transport, de maaltijden en overnachtingen en de verzorging onderweg. Natuurlijk wisten we al van elkaar dat we in dezelfde tijd op de West Highland





Way zouden zijn. We hadden uitgerekend dat ik zijn wandelgroepje waarschijnlijk op de tweede of derde dag voorbij zou gaan omdat mijn dagetappes langer zijn.

We praten nog even gezellig met elkaar en Theo biedt aan om mijn rugzak mee te nemen naar het eindpunt van deze dag. Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen en we spreken af dat we elkaar terug zullen zien op mijn 23 km-punt bij het Inversnaid Hotel voor een lunchpauze.

Fluitend verder

Een heel stuk lichter loop ik vrolijk fluitend verder en verlaat de weg om door Ross Wood het bospad langs de oever te volgen. Dat valt nog niet mee, het gaat op en af en het pad is bezaaid met grote keien. Na ruim 12 km passeer ik om 10:45 uur het plaatsje Rowerdennan. Bij het hotel vul ik mijn bidon met water en houd een koffiepauze. Dan verder langs de Youth Hostel waar Theo met zijn wandelgroepje een paar dagen heeft overnacht.

De bewolking breekt en het wordt schitterend weer. Gelukkig is er veel schaduw van de bomen, anders zou het nog erg warm worden. De brede track is prima te belopen en volgens de WHW-beschrijving moet er nu een splitsing komen tussen een hoge en lage route. Via internet had ik al begrepen dat de lage route onbegaanbaar is geworden, dus hoop ik de goede route aan te houden. De markering is prima in orde en ongemerkt klimt het pad langzaam omhoog en heb je een prachtig uitzicht over het meer.

Op mijn 18 km-punt houdt de brede

track op en nu is het verder een smal rotsachtig paadje, eerst steil naar beneden naar de oever van het meer en dan telkens op en neer gaand tot aan Cailness Farm. Een paar voetbruggen over en dan langs een waterval naar de parkeerplaats van het Inversnaid Hotel waar ik om 13:00 uur aankom.

Theo staat daar al op mij te wachten en een aangeklede picknicktafel is nu een prachtige lunchplaats. Eerst even kennis maken met het wandelgroepje. Connie, de vrouw van Theo, ken ik natuurlijk al en verder zijn er Loek Zwennes en Auke, die ik ook van andere wandeltochten ken. De andere dame, Els, is voor mij nog onbekend.

Dan is er koffie en thee, een bord vol pasta en eventueel nog broodjes, yoghurt en fruit. Een hele verwennerij. Terwijl de anderen al door gaan, lunch ik in de zon met Theo en neem nog wat wandelzaken door. Theo heeft van mij

de Harvey Maps van de Coast to Coast geleend en hij is van dit wandelpad zo enthousiast geworden, dat het in zijn programma wordt opgenomen.

Handen en voeten

Na deze uitgebreide lunchpauze is het tijd om weer eens verder te gaan, want er is nog een 11 km te gaan. Ik vervolg mijn route over de WHW, het is ook nu een rotsachtig pad met veel losse keien. Soms zijn de rotsen zo hoog dat er met handen en voeten overheen geklommen moet worden.

Na een uur haal ik het TT-wandelgroepje in. We babbelen nog wat, maar dan ga ik alvast door, we zullen elkaar nog aan het eind van de dag zien.

Er zijn behoorlijk veel WHW-wandelaars op dit stuk en zo nu en dan komen ook tegenliggers me tegemoet. Ik passeer de ruïnes van Doune en Ardleish en heb dan 30 km afgelegd. Mijn



water in de bidon is op en ik neem telkens een slokje water uit de stromende beekjes. Dan begint het te rommelen in de omringende bergen. We zullen het toch wel droog houden ?

Als ik zo loop te mijmeren hoor ik opeens mijn naam roepen. Het is alweer Theo die van de andere kant komt aanlopen om een stukje met zijn wandelgroepje op te kunnen lopen. Hij heeft zijn auto geparkeerd bij de Drovers Inn waar ik zal overnachten en geeft mij de autosleutels zodat ik alvast mijn rugzak uit de auto kan halen. Toch is het nog een half uur lopen naar Beinglas Farm Camping. Op de camping worden al diverse tentjes van de wandelaars opgezet voor de overnachting. Op het terras eerst maar eens een pint drinken en dan naar de Drovers Inn aan de andere kant van de rivier.

Ik haal mijn rugzak uit de auto en meld mij aan bij de receptie. Ik krijg een single room in een van de uithoeken toegewezen en de badkamer is twee trappen verderop. Alles doet een beetje groezelig aan, maar dat hoort bij zo'n oude herberg.

Gezelligheid

Even een schoon shirt aantrekken en dan terug naar de andere kant van de rivier, waar het wandelgroepje van Theo inmiddels ook is gearriveerd op het terras van de camping. We drinken met zijn allen nog gezellig een biertje en een coupe ijs gaat er ook wel in. Daarna nemen we afscheid, want de volgende dag zullen we elkaar zeker niet meer zien. Ik ben veel vroeger weg dan de wandelaars van Theo, die eerst nog vanaf de Youth Hostel in Grianlarig moeten komen.

Om 18:30 uur ben ik terug in de Drovers Inn. Nu eerst een goed bad en dan naar het restaurant voor een avondmaaltijd. De prijs van het avondeten valt nog wel mee, maar de drankjes zijn wel erg duur. Ik ga op tijd mijn bed in want morgen staat er nog een lange, pittige dag op het programma.

Stap in het verleden

In het verre verleden werd de passage over de rivier de Falloch veel gebruikt voor veetransport. Daarom werd in het jaar 1705 bij deze overgang een herberg gebouwd als ontmoetingspunt van de veehandelaren: de Drovers Inn. Toen de stad Falkirk meer en meer de grote plaats werd voor de veehandel, verviel de herberg tot een lokale pub. Tegenwoordig is het een populaire overnachtingplaats geworden voor de WHW-wandelaars.

Als je binnenkomt, stap je een stuk in het verleden. Overal staan en hangen opgezette dieren en het meubilair is in al die jaren nooit vernieuwd. Het gebouw bestaat uit een mengelmoes van kamers en via verschillende trappen kun je bij de slaapkamers komen.

Het lijkt erop dat sinds de bouw de herberg nooit meer is geschilderd aan de buitenkant, want het ziet er wat have-loos uit. Binnen wordt alleen Schotse muziek ten gehore gebracht en het bedienend personeel draagt allemaal de Schotse klederdracht. Om de Inn een wat mysterieus tintje te geven wordt er verteld dat er nog spoken in het hotel verblijven.

-Piet Jansens-

(wordt vervolgd)

ACTIVITEITEN

EENMALIG: GLAZEN HUIS LOOP IN EINDHOVEN

Het bekende Glazen Huis van *Serious Request* staat dit jaar in Eindhoven, en daaromheen worden momenteel talloze initiatieven ontplooid. Een daarvan is de *Glazen Huis Loop* op zondag 19 december, voor zowel hardlopers als 'gewone' wandelaars.

Deelnemers aan deze eenmalige hapening leveren en passant een bijdrage aan het goede doel van dit jaar: Rode Kruis-projecten voor kinderen die slachtoffer zijn van hiv en aids, bijvoorbeeld doordat hun ouders eraan zijn overleden.

Er is een parkoers van 5 km uitgezet, dat begint en eindigt bij het Klokgewouw op Strijp-S (een voormalig Philips-terrein) en voert langs het Glazen Huis op de Eindhovense Markt waarin de drie deejays van Serious Request zich opsluiten. De organisatie komt voor rekening van het Eindhovens Dagblad, de stichting Eindhoven Marathon en andere sponsors. Zo komt het geld dat de lopers inbrengen – het streven is enkele tienduizenden euro's – volledig terecht bij Serious Request.

De hardlopers starten om 10:30 uur, direct gevolgd door de wandelaars. Voor meer informatie en aanmelden zie www.ed.nl/glazenhuis

HULP GEVRAAGD BIJ AANLEG LAARZENPADEN IN KEMPENLAND

Op de website tweevoeter.nl vindt men niet alleen allerhande wandelinformatie maar kunnen mensen ook contact zoeken met elkaar.

Een oproepje in de rubriek 'Wandelmaatjes' trok de aandacht van de redactie: **André Claassen** zoekt namelijk niet zozeer iemand om mee te wandelen, als wel om wandelpaden mee te realiseren. Het gaat om een serie laarzenpaden over boerenland in een aantal Kempendorpen ten zuiden van de lijn Tilburg/Eindhoven.

Deze routes van tussen de 4 en 10 km starten vanuit Oirschot, Reusel, De Mierden, Bladel, Eersel en Goirle. OLAT-leden die het leuk vinden om mee te helpen, kunnen zich via de tweevoeter-site aanmelden.





Nieujaarswandeloct

te MILSBEEK

Zondag 9 januari 2011

Start en finish: Trefpunt Kerkstraat 31 Milsbeek
42 Km, vanaf 07.00 uur (Marathon)
28 Km, vanaf 08.00 uur

Afstanden en starttijden:
20 Km, vanaf 09.00 tot 13.00 uur
12-6-2.5 Km vanaf 09.00 tot 14.00 uur

Inlichtingen:
w.s.v. Milsbeek Korhoenderveld 109
Tel 0485-322325
E-Mail wsv.milsbeek@home.nl
Internet www.wsvmilsbeek.nl

LET OP: vanwege de kerstdagen is de kopijstop voor het volgende nummer al op zondagavond 12 december

olatnieuws@onsneteindhoven.nl

Café-Restaurant 't Leeuwke

Sonseweg 3 5492 HK NIJNSEL

Tel. 0413 479680

Fax 0413 478704



POLEN, TSJECHIË, DUITSLAND Drielanden wandeltocht en de Julianatocht

20 april t/m 1 mei 2011

Bij deze 3-landen wandeltocht wordt steeds uit een ander land gestart. Elke tocht heeft zijn eigen karakteristieke eigenschappen en landschap. Na deze 3-IVV-daagse gaan we naar Vernerovice voor de 3-daagse Juliana-tocht en maken ook nog enkele excursies.

NOORD-ENGELAND Coast to Coast en Hadrians Wall

NOORD IERLAND Mourne & Ulsterway

Dit jaar staan 3 wandelreizen op het programma in de periode mei en juni 2011.

FRANKRIJK Vierdaagse van Chantonnay

29 mei t/m 6 juni 2011

Bezoek aan de kathedraal van Chartres en de plaats La Rochelle. Wandelen over GR-paden en daarna vier dagen de Vierdaagse van Chantonnay over zoveel mogelijk onverharde paden en privé landgoederen.

Wandelweek in de Ardennen 11 t/m 19 juni 2011
Wandelweek Airbornepad Market Garden 25 t/m 29 juli 2011

Santiago de Compostela - Engeland - Nieuw Zeeland - Australië
Thailand - Frankrijk - Ierland - La Palma

Wandelen met kleine groepen. Zie wandelreizen-programma 2011 op

WWW.TT-WANDELREIZEN.NL

Theo Tromp

Tel. 0495-450325